

CONTRA

granskar det politiskt korrekta



**Nya konstiga ord
Vanadin
Belarus**

nr 5 2020 årgång 46 Pris 25:--



9 770347 647008

CONTRA

granskar det politiskt korrekta
partipolitiskt obunden
utges sex gånger årligen
Nummer 5 2020
Nummer 273 från starten
ISSN 0347-6472
Copyright Stiftelsen Contra
Eftertryck endast efter överenskommelse

Ansvarig utgivare

Géza Molnár

Kontakt

Box 8052, 104 20 Stockholm
redax@contra.nu 08-720 01 45

Beställningar:

bestallning@contra.nu

contra.nu

Nyheter – Debattforum – Produkter
För prenumeranter även:
contra.nu/for-prenumeranter
Användarnamn och lösenord finn endast i
den tryckta versionen av Contra.

Nätbutik

Gå in på
contra.nu/contras-natbutik/

Facebook

facebook.com/pages/
Contra/128635870583878

Twitter

twitter.com/contranu

Veckans Contra

Elektroniskt veckobrev (gratis)
Beställning: prenumerera@contra.nu
Avbeställning: avboka@contra.nu

Papperstidning

Minst 175, men gärna 250 kronor, per år.
Student 95 kronor, ange skola/universitet.
Plusgiro 85 95 89-4. Bankgiro 5682-0392.
paypal.com – sök redax@contra.nu
Swish 1236237465

Vid betalning från utlandet:

Använd betalkort på Contras nätbutik
eller gå in på PayPal. Vid betalning genom
banköverföring (dyrt) är vårt IBAN-nummer
SE 2395 0000 9603 4085 95894

Medarbetare

Styrelseordförande: Géza Molnár.
Redaktion: Géza Molnár, C G Holm och
Fredrik Runebert.
Bibliotekarie: Filip Björner.
Övriga medarbetare: Dan Ahlmark,
Tommy Hansson, Britt-Louise Hoberg,
Bertil Häggman och Bertil Lindblom samt
Christer Arkefors i Italien, Bertil Wedin i
Mellersta Östern och Allan C. Brownfeld
i USA.

Presslagd 2020-10-05
Carlshamns Tryck & Media AB,
Karlshamn 2020

Ledare

Kvinnorna har kapat public service

Både antikens diktatorer och dagens maktavare har lärt sig att lägga beslag på kraftfulla informationskanaler till folket. Med stöd av skattebetalarnas pengar så bygger man upp en dominerande informationsapparat i samhället som förväntas gå maktavarnas ärenden. I Sverige idag har det resulterat i att under förebärande av jämlikhet har man numera konsekvent rensat ut männen från ledande befattningar i de skattefinansierade organen – jag tänker främst på *Sveriges radio SR*, *Sveriges television SVT*, *Utbildningsradion UR* samt *Svenska Filminstitutet*.

De personer som är betrodda att ansvara för den löpande verksamheten måste anses vara de verkställande direktörerna. VD idag är följande: *SR* Cilla Benkö, *SVT* Hanna Stjärne och *UR* Sofia Karén. I styrelserna är ordförandena följande: *SR* Lennart Käll, *SVT* Kia Pettersson och *UR* Maria Hamrefors. I samtliga styrelser är kvinnor i majoritet.

Över detta finns en stiftelse som skall övervaka ordningen. Stiftelseordförande är Helena Stålnert med ”VD” Maria Diskay. Styrelsens majoritet är även här kvinnor. Vid *Filminstitutet* är VD Anna Serner, C avd filmstöd Kristina Colliander, C avd film och samhälle Christina Schedin, C avd produktionsstöd Magdalena Jangard. Av Filmkonsulenterna med uppgift att föreslå stöd till produktion är 2 män och 7 kvinnor. Stiftelsens ordförande är Claes Ånstrand, också i den styrelsen råder kvinnlig majoritet.

Alla VD är kvinnor och i alla styrelser är kvinnor i majoritet, betalda av våra skatter. Så ser det ut år 2020, allt under en kvinnlig kulturminister Amanda Lind med en kvinna som statssekreterare Helene Öberg!

Filminstitutet har offentligt ställt upp som mål att hälften av alla filmer ska ha kvinnor bakom sig (regissör, producent etcetera). Man fick dock i den senaste rapporten medge att man inte lyckats med detta hittills. Filminstitutet anser tydligen att kvaliteten på film beror på kön.

Allmän (publik) service har i Sverige också successivt växt ut till att omfatta inte bara väsentlig information utan också allehanda underhållning. Det har inneburit möjligheten att minimera antalet män som leder viktiga program eller roller såsom *Agenda*, *Rapport*, *Aktuellt*, *Julkalendern*, *Allsång på Skansen* med mera – där alla betalas med skattepengar. Man kan leka med tanken att alla dessa aktörer i stället skulle vara män – vilket ramaskri det hade blivit.

Nej, ska det vara jämlikhet så borde Staten föregå med gott exempel och inte låta nuvarande sneda bemanning fortgå. Observera att det är skattepengar vi talar om. Nu väntar vi på kulturministerns kraftfulla ingripande. Kalla upp Helena Stålnert och kräv en redogörelse om hur det kunnat bli så här snett och ta mer nytta i kulturarbetet även av männen. Hade en begåvning som Ingmar Bergman kunnat ta sig fram inom kulturen i Sverige idag? Tveksamt. *Sten Dybeck*

CONTRA-NYTT

Så fungerar din prenumeration på Contra

Prenumerationer på Contra fungerar så att en årsprenumeration för 175 kronor är för sex nummer, oavsett när på året prenumerationen börjar. När prenumerationen upphör får du ett meddelande från Contra tillsammans med det sista numret på din prenumeration. Skulle du av misstag betala en gång för mycket, så förlängs prenumerationen med ytterligare ett år även om prenumerationen just då inte är slut. Vi bifogar alltid ett inbetalningskort till tidningen för dem som vill beställa varor eller ge ett bidrag.

Omslagsbilden. Protester i Minsk den 16 augusti 2020. Foto: Homoatrox, Wikipedia

Belarus oppositionsledare: Svetlana Tichanovskaja

När Svetlana Tichanovskajas man hindrades från att ställa upp i presidentvalet i Belarus tog Svetlana hans plats. Hon förklarar att hon handlade instinktivt.

Svetlana Tichanovskaja var hemmafru. I våras lanserade hennes man Sergej Tichanovskij sin kampanj mot Europas siste diktator, en kampanj som gick under titeln ”Stoppa kackerlackan”. Några få månader snare är hon centralföremålet för de största protesterna någonsin i den tidigare sovjetstaten Belarus.

Hur gick det till när en 37-årig före detta engelsklärarinna och tolk utan politisk erfarenhet skakade grunderna för kontinentens äldsta självhärskardöme?

Tichanovskaja talar med mig på Skype från Litauen. Hon flyttade dit efter presidentvalet den 9 augusti, när den mångåriga ledaren Alexander Lukasjenka påstods ha slagit henne med en jordskredsseger.

Sedan valet har landet genomgått flera konvulsioner med upp till 200 000 människor på gatorna för att uttrycka sin avsky för det officiella valresultatet och det polisvåld som följde efter.

Uppvaknandet

För Tichanovskaja började resan till det hon kallar Belarus uppvaknande för några år sedan för att nå klimax i somras. Hennes make, en entreprenör och vloggare, började resa runt i landet och filma vanliga belarusiers klagomål på problemen i landet under Lukasjenka.

”Jag var aldrig med på det, följde aldrig med honom, jag följde bara med online och stannade med barnen i Minsk,” erinrar hon sig. Hon sitter i ett vitt rum med en krukväxt och ett fönster med neddragen rullgardin.

”Jag visste vilket land vi bode i, och jag bekymrade mig för vilka påtryckningar de kunde utsätta min man för. Men han avslöjade aldrig något politiskt hemma.”

De videos som släpptes började få allt fler tittare på YouTube och sa allt mer om

missnöjet i landet, som kännetecknas av många rester från Sovjet-samhället, inklusive KGB, en statskontrollerad ekonomi och brutalistisk arkitektur.

”Arbetarna klagade på att det var svårt att tjäna ihop det nödvändigaste, affärsmän talade om galna skatter och att du aldrig hade en chans att vinna över staten i domstol”, säger Tichanovskaja.

Vi brukade gömma oss

”Vi brukade gömma oss inom våra skal

Svetlana Tichanovskaja intervjuad av Tom Parfitt

och såg egentligen aldrig på det som hände i omgivningen. Ett helt opolitiskt liv där några hade det lite bättre och några hade det lite sämre. Vi tänkte inte på majoriteten. Men Sergej reste runt och talade med folk och det växte så småningom till det vi ser idag.”

För många blev Lukasjenkas ointresserade och bisarra attityd vad gällde Covid-19 i våras en brytpunkt. Presidenten, som tidigare var kolchosdirektör gjorde märkliga uttalanden om hur frisk luft, bastu och en hård dags arbete på fälten skulle hålla sjukdomen borta.

Vid den tiden hade Sergej Tichanovskij, 42, förvandlats till en fullfjädrad aktivist och ordnade möten under mottot ”Stoppa kackerlackan”. Det var en referens till en sovjetisk barnbok där en mustaschförsedd kackerlacka terroriserade alla andra djur genom att övertyga dem om att han var jättestor och skrämmande, ända tills kackerlackan slukas av en förbiflygande sparv.

Tichanovskij och hans anhängare hoppades bli av med en annan hårdhudad typ – den mustaschförsedde Lukasjenka – och de hade med sig tofflor som en symbol hur man trampar ihjäl kackerlackor.

Ett land att leva i

Aktivisten som red på populariteten hos sin videoblogg *Ett land att leva i* tillkännagav i början av maj att han skulle ställa upp mot Lukasjenka i presidentvalet. Myndigheterna blev förskräckta och inom några veckor hade Tichanovskij vägrats att registrera sig som kandidat i valet.

Nästan utan att tänka efter beslöt sig Tichanovskaja för att kandidera i sin makes ställe.

”Jag insåg att jag måste stödja honom, det var ett helt spontant beslut,” säger hon. ”Jag älskar honom, alltså ska jag göra det för honom”.

Sergej Tichanovskij blev sedan hennes kampanjledare och de satte igång att samla namnunderskrifter för att få henne registrerad. Det hade dock inte gått en månad innan Sergej greps vid ett möte i staden Grodno. Han anklagades för att ha brutit mot den allmänna ordningen efter ett bråk som startades av några provokatorer, säger hans fru. Han sändes till häktet, där han är kvar.

Överraskande nog blev Tichanovskaja sedan accepterad som kandidat mot Lukasjenka. ”Jag hade inte förväntat mig att bli accepterad, men när jag väl var det insåg jag att jag måste löpa linan ut.”

Snart blev den mest prominente oppositionskandidaten, bankmannen Viktor Barbariko, 56, stoppad och en annan kandidat, Belarus tidigare ambassadör i USA Valerij Tsepalo, 55, flydde utomlands sedan han varnats för att han kunde bli åtalad. Kvar var Tichanovskaja, en något slumpmässig och något motvillig oppositionsledare.

Det var en oerhörd förändring för Tichanovskaja som växte upp i Mikasjevitj, en sömnig stad i södra Belarus, en stad som påverkades av kärnkraftsolyckan i Tjornobyl, 1986, bara på andra sidan gränsfloden mot Ukraina. Som tolvåring fick hon besöka Roscrea i grevskapet Tipperary på Irland, som del i ett rehabiliteringsprogram för ”Tjornobyl-barn”. Hon återvände flera gånger och fungera-



Svetlana Tichanovskaja blev oppositionsledare sedan hennes man fängslats. Mycket talar för att hon vann det belarusiska presidentvalet, men nu har hon flytt landet. Foto: Serge Serebro, Vitebsk Popular News, Wikipedia.

de så småningom som tolk för de yngre barnen. Hon minns med glädje sin tid på Irland, inklusive ett deltidsjobb i en charkuterifabrik.

Skickade barnen utomlands

När kampanjen började ta fart fick hon en dag ett telefonsamtal när hon var på väg för att lämna in några handlingar. Uppringaren ringde från ett ukrainskt nummer, men talade ryska, vilket inte är ovanligt bland belarusier.

”En man föreslog att Svetlana skulle sluta sin resa, annars kunde hon hamna i fängelse och hennes barn kunde bli skickade till ett barnhem.” Det var ett hot. ”Jag fick panik och det tog lång tid innan jag lugnat ner mig. Sedan beslöt jag mig för att skydda mig för hot mot mina barn genom att skicka dem utomlands.”

Hennes tioårige pojke och fyraåriga flicka skickades utomlands. Idag vet vi att de åkte till Litauen i sällskap med sin mormor.

För att vara en person som hotats med att förlora sina barn och vars make försmäktar i ett belarusiskt häkte talar oppositionsledaren samlat och kastar med handen ibland tillbaka sitt långa mörka

hår över axeln.

Att skicka iväg barnen kändes svårt säger hon. ”Men jag insåg att det var så jag kunde nå samvetsfrid.”

Kvinnlig oppositionell trojka

Sedan barnen var borta fortsatte hon sin kampanj och talade inför allt större möten och förenade sina krafter till en kvinnlig trojka, Tsepkalos fru Veronika och Maria Kolesnikova, som representerade Babariko.

”Jag är inte politiker,” sa Tichanovskaja vid ett möte. ”Jag behöver ingen makt. Jag vill ha mina barn, min man och att gå tillbaka till att steka kotletter”.

Ett av hennes viktigaste vallöften var att om hon vann så skulle hon bara vara en övergångsledare tills alla politiska fångar var frisläppta och nya val hållits, vilket skulle ske inom sex månader.

Det finns inga oberoende opinionsundersökningar, men storleken på de möten hon höll i slutet av kampanjen, även möten i småstäder, indikerade att hon hade vunnit över en stor del av väljarkåren. Det var därför hennes anhängare blev så upprörda när vallokalsundersökningar och tidiga valresultat den 9 augusti hävdade

att hon bara fått 10 procent av rösterna, att jämföra med Alexander Lukasjenkas 80 procent.

Protester mot valfusk

Den kvällen och de följande dagarna kom tiotusentals människor ut för att protestera på Minsks gator, för att mötas av polisens gummikulor, chockgranater och tårgas.

Tichanovskaja, bland de protesterande känd under smeknamnet *Svyeta*, verkade redo att leda demonstrationerna. Men två dagar efter valet försvann hon, även från sina nära medarbetares radar, för att några timmar senare dyka upp på andra sidan den litauiska gränsen. Hon såg trött ut när hon i en video förklarade att ”jag lämnade landet för att vara med mina barn”.

I videon förklarade hon att hon rest efter att ha ställts inför ett ”mycket svårt beslut.” ”Jag vet att många vill förstå mig, men att andra kommer att fördöma mig eller hata mig. Men Gud förbjude att ställas inför det val som jag stod inför,” sa hon. ”Se om ert eget hus. Det som händer nu är inte värt ett enda människoliv. Barnen är det viktigaste i våra liv.”

Formuleringarna tydde på att Tichanovskaja återigen utsatts för hot. Hennes kollegor berättade att hon begett sig till Centrala valkommissionen (TsIK) i Minsk för att lämna in ett formellt klagomål på valresultatet. Bara för att mötas av två högre tjänstemän. Hennes medarbetare försäkrade att hon inte hade något annat val än att lämna landet.

Hon vill fortfarande inte berätta om händelsen. ”Tyvärr kan jag inte tala om det nu,” säger hon. ”Jag kan bara säga att jag var på TsIK och mötte några högre tjänstemän och sedan begav mig till Litauen... Låt folk dra sina egna slutsatser.”

Lämnade hon landet frivilligt? Det blir en paus på tio sekunder. Sedan säger hon: ”Jag valde att resa till mina barn”.

Arbetar från Vilnius

Återförenad med sin son och sin dotter fortsätter hon arbetet från Vilnius och spelar in videos som stödjer hennes anhängare när de fortsätter kampen att avsätta Lukasjenka genom protester och strejker.

”Jag fylls med stolthet när jag ser de här människorna,” säger hon, glad att kunna byta ämne.

”Belarus är en diktatur. Det finns ingen yttrandefrihet. Du blir åtalad om du talar ut. Lukasjenka har talat med förakt om Covid19-offer och om kvinnor.”

”Tidigare fick allt detta ske. Längre var vår självrespekt begravd under rädsla. Nu har självrespekten väckts till liv. Vi har insett att det inte kan fortsätta så här.

”Fler och fler har känslan: ’Jag kan ändra allt’. Var och en av oss, om vi enas så är det vi, folket, som är maktens ursprung.”

Fruktan och osäkerhet finns kvar. Hundratals människor blev slagna gula och blå under de gångna veckorna. Polisen skadade hundratals människor på gatorna. Åtminstone tre personer dog.

Tichanovskij sitter fortfarande häktad i väntan på rättegång. Hans fru kan bara skicka brev och mat till honom (”sådant som smakar gott,” säger hon) eller förmedla ett budskap via en advokat. Han uppmuntrar henne i sina svar. Barnen undrar när han kommer hem. De har sagt till dem att pappa är på en lång affärsresa.

Lukasjenka visade sig nyligen med en automatkarbin och han ser inte ut som mannen som ger upp. Men Tichanovskaja är övertygad om att han förr eller senare kommer att tvingas ge upp.

”Du kan inte låsa in alla människor. Viljan är så stark nu. Han kan inte bryta ner varenda en,” säger hon. ”Vi är rädda, vi kan inte säga att vi inte är det. Men längtan efter förändring och frihet reser sig över fruktan. Ingen vill bli sönderslagen, men nu är det vid de fredliga mötena en känsla av kärlek i folks ögon, inte det hat du ser i Lukasjenkas ögon.”

Demonstranterna kanske skriker att diktatorn måste lämna, ”men de gör det inte hårdhärtat. Jag tror att vår svaghet är vår styrka.”

Tänker hon återvända och ansluta sig? ”Jag vill verkligen resa hem,” säger hon. ”Jag älskar Belarus och jag kommer naturligtvis att återvända så snart jag känner att jag och mina barn är trygga där.”

Intervju Tom Parfitt, The Times/The Interview People. Översättning C G Holm.

Det framtida rymdkriget

I januari år provade ryssarna för första gången ett rymdvapen, i och med att Kosmos 2543 avfyrares från den redan uppsända satelliten Kosmos 2542.

När USA för första gången i januari i år avslöjade att en rysk satellit skuggat en amerikansk rymdfarkost kunde det finnas anledning att vara försiktig i omdömet. Men när den nästan identiska satelliten Kosmos 2543 avfyrares en robotliknande projektil den 15 juli övergick den allmänna misstänksamheten till allmän oro och ilska.

Generalen John Raymond vid Donald Trumps nyskapade rymdförsvarsstyrka hävdade att åtgärden var i överensstämmelse med Kremles publicerade doktrin att sätta in vapen mot fiendens högteknologiska kapacitet i rymden.

Chefen för Storbritanniens rymdstyrelse följde efter. ”Sådana handlingar hotar det fredliga utnyttjandet av rymden och riskerar att sprida rymdskrot som kan hota satelliter och andra rymdfarkoster,” sa generalmajoren Harvey Smith.

Även om projektilen inte kom fram till målet, utgjorde det en uppgradering i vapenutprovningen och hotar med en eskalering av spänningarna i rymden.

”Alla konflikter i rymden kommer att vara en följd av konflikter på jorden,” säger professorn i rymdjuridik vid Northumbria-universitetet, Chris Newman.

Ryssland är inte ensamt. Nordkorea har visat att de har ballistiska robotar och rymdraketer som kan nå en omlopps bana.

medan såväl Kina som Indien har visat att de har kapacitet att skjuta ner satelliter som cirklar runt jorden.

Eftersom det finns tusentals satelliter som styr allt från navigationssystem till den globala finansmarknaden innebär attacker mot satelliter oanade risker.

En robot som träffar en satellit kan medföra en betydande spridning av rymdskrot som enligt Newman skulle störa rymdmiljön.

Hasan Chowdhury

Om bara en satellit skulle förstöras skulle följderna bli katastrofala. Skapandet av rymdskrot skulle kunna leda till en rad sekundära kollisioner som skulle kunna fortplanta sig utåt i rymden till fler satelliter enligt vad som kallas Kessler-syndromet.

”Att göra så skulle utgöra ett hot mot den egna rymdflottan,” säger Newman. ”Att verkligen förstöra en satellit är något som ligger ganska långt ner på prioriteringslistan.”

En attack i rymden skulle lika gärna

Fortsättning på sidan 22



Kosmos 2543. Bild från US Space Command.

Nya konstiga ord

För den som följer dagens politiska debatt dyker det snart upp märkliga ord som är ny-skapade och ofta svårtolkade. Det kan vara ord som kommer både från vänster och höger. Gemensamt är att de genom själva sin existens försöker förmedla ett budskap. Eller inte så sällan försöker dölja ett budskap genom att byta namn på redan välkända begrepp. Vi har samlat ihop några vanligt förekommande ord och förklarar vad de betyder.

ACAB förkortning av "All Cops are bastards" en polishatarterm som hävdar att alla poliser är avskum.

AFA (på engelska Antifa). Extremist rörelse som låtsas vara antifascistisk, Antifascistisk Aktion, men som i praktiken är det mest fascistoida som finns i Sverige. Rörelsen är löst organiserad vilket försvårar övervakning från polisens sida. Många av de aktiva medlemmarna är mycket våldsbenägna. Journalister tycks ta beteckningen "antifascistisk" på allvar och avstår från att genomskåda vad det egentligen är fråga om.

Antirasism. Används som en term för att uttrycka gillande. Vad som helst kan för-ses med stämpeln "antirasism" så länge det är vänsterorienterat. Det används på ett sätt som vanligen inte har något som helst med ras eller rasism att göra.

Alternativmedia. Traditionella medier som statliga eterkanaler eller de stora traditionella tidningarna har tappat alltmer i förtroende. Istället har ett antal alternativa medier växt fram där man kan få information som aldrig dyker upp i de etablerade medierna. *Contra* är ett av de tidigaste exemplen. Men om vi på 1970- och 1980-talet var så gott som ensamma som alternativmedium finns det i dagens

värld, inte minst på internet, ett otal alternativmedier av växlande kvalitet. Dessa media får nästan aldrig något statligt stöd som traditionell (gammal) media får rikligt.

Appropriering. En vänsterterm som används om den som lånar inslag från en annan kultur. Så som man genom årtusenden gjort inom konst, litteratur och musik (redan romarnas kultur präglades av lån från Grekland). För hundra år sedan var det något berömvärdt att låna främmande kulturinslag och berika den egna kulturen. Till exempel en svensk som lät sig inspireras av afrikansk eller kinesisk konst. Numer anses detta av vänstern vara något fult och bara en afrikan får låta sig inspireras av gammal afrikansk konst. En svensk som gör sig "skyldig" till detta begår det fula brottet "appropriering".



cg.holm
@contra.nu

BLM. När det står för Black Lives Matter är det en slogan som har använts i USA, men spritt sig till andra länder i samband med anti-polis-kravaller.

BLM. När det står för Blue Lives Matter är betydelsen att polisens liv är viktigt. Vänstern anser detta vara förkastligt då fysiska angrepp på poliser enligt dem för det mesta kan försvaras.

Cancel culture. Försök att stoppa för vänstern misshagliga politiska och kulturella yttranden. Bara de åsikter som är godkända inom åsiktskorridoren ska få framföras och otillåtna åsikter ska stoppas, se även ordet deplattformering.

Cis. *Cis* används, ofta nedsättande eller exkluderande, för att beskriva en normal person. En *cis*-man är till exempel inte homosexuell.

Dekonstruktivism. En term som lanserades av den franske filosofen Jacques Derrida. Det är lite oklart vad som egentligen menas, men det kan uppfattas som att man genom att bryta ner ett resonemang möjliggör alternativa tolkningar av ett påstående. Dekonstruktiv kritik används av den högerorienterade rabulisten Aron Flam som rubrik på sin podcast, som intervjuar intressanta personer utanför den politiska huvudfåran och finns på aron-flam.com.

Deplattformering. En teknik som företrädesvis används av vänsterextremister. Om någon i exempelvis sociala medier presenterar åsikter som ogillas försöker aktivisten att få sociala medier som Google, YouTube eller Facebook att stoppa det aktuella inlägget och helst att stoppa den person som ligger bakom inlägget. Inte sällan lyckas man få avsändaren blockerad i ett dygn eller ett par och det på grunder som är lika oförståeliga för allmänheten som för den som drabbats av deplattformering. Ibland lyckas den som ligger bakom kampanjen att helt stoppa en person från ett visst socialt forum. Lyckas man inte kan det hända att kampanjen fortsätter med angrepp mot den misshagliga personens arbetsgivare. I brev till ett företags VD kan en enskild anställd hängas ut för att ha framfört oacceptabla åsikter och nästa steg blir att försöka organisera en bojkott mot företaget ifråga om den misshagliga personen inte får sparken. En organisation som ligger bakom många censuringripanden av detta slag är den delvis skattefinansierade *Näthatsgranskaren*. Ett välkänt fall av en person som drabbats av deplattformering är James Damore, tidigare anställd vid Google. Damore skrev 2017 ett inlägg på Googles interna debattforum att det inte var så märkligt att Google hade fler manliga än kvinnliga anställda, eftersom män normalt sett var mer teknikintresserade än kvinnor. Det var strängt förbjudet att uttrycka sig på det sättet och Damore stoppades på nätet och fick sparken från Google.

Diskurs. Egentligen inte ett politiskt ord alls, det handlar om ett ämne som diskuteras. Ibland en analys av hur ämnet diskuteras. Det har dock dykt upp i allt fler politiska sammanhang för att åskådliggöra en aktuell frågeställning och hur den diskuteras.

Den djupa staten (på engelska *The Deep State*). Uppfattningen att det inte spelar så stor roll vem som vinner valen, eftersom ”den djupa staten” – ämbetsmännen – oavsett vem som är vald sitter på den verkliga makten. Och den djupa statens ämbetsmän fortsätter att driva vänsterpolitik även om högern vinner valen.

Extinction Rebellion är den mest extrema av miljöreligions domedagssektorer. De tror på jordens snara undergång om inte någon (de själva?) ges diktatorisk makt att utan demokratisk kontroll genomföra klimatpolitiskt ”nödvändiga” åtgärder. De engagerar sig ofta i olagliga demonstrationer.

Finspång. Uttrycket används av nationalsocialister och symboliserar en tänkt uppgörelse med ”folkförrädare”, som ska ställas inför rätta och avrättas, kanske hängas i lyktstolparna. Varför just Finspång av alla ställen fått ”äran” att förekomma i detta sammanhang är oklart. I nationalsocialistiska kretsar tycks de flesta ha en bestämd uppfattning om vad termen ”Finspång” innebär.

Genus/kön kan tyckas vara ett enkelt begrepp. Man eller kvinna. Pojke eller flicka. Normala föräldrar ser det som den viktigaste egenskapen hos sina barn och det är det första man tar reda på om det kommande barnet, numer ofta innan det är fött. Vissa personer som har svårt med sin egen könstillhörighet har drivit linjen att var och en ska kunna definiera sitt eget kön, eller till och med anse sig tillhöra ett tredje kön. Försök har gjorts att tvinga träningsanläggningar, simhallar etcetera att acceptera detta, varvid kvinnor genast flytt anläggningen när de sett ”personer” med penis på damavdelningens omklädningsrum.

Genusintegrering är något som förekommer inom högskolorna men också inom försvaret. På försvarsmaktens hemsida står att läsa att internationella insatser

”genomförs med ett genusperspektiv i syfte att öka insatsernas effektivitet”, att man arbetar genom ett så kallat ”gendercenter” som är ett nav för erfarenheter kring genusperspektiv. För några år sedan var det självklart att kraven skulle sänkas för att kvotera in fler kvinnor: ”Om vi har en man och en kvinna som båda har godkänt på testerna, så ska vi välja kvinnan, även om mannen har bättre resultat”, menade Lars Hammarlund, ansvarig vid Försvarsmakten. I ett ännu mer häpnadsväckande uttalande fortsatte han: ”De fysiska kraven har sänkts medan värdegrundskraven har höjts.” Jämställdhetskraven stod alltså över kompetens. Men vem försöker man lura? Försvaret blir knappast starkare genom positiv särbehandling och sänkta krav för kvinnor. Men det blir bättre på genusintegrering.

HBQTI (på engelska *LGBTQTI*). På svenska homosexuell, bisexuell, ”queer” (se detta ord), transsexuell och intersexuell. På engelska *Lesbian Gay Bisexual Queer, Transgender and Intersexual*. Till att börja med talades enbart om homosexuella, som ville ”komma ut ur garderoben”, men andra ännu mindre minoriteter lyckades haka på när de homosexuellas rörelse visade sig vara så framgångsrik. Märkligt nog finns ingen vedertagen siffra på hur stor andel av befolkningen som är homosexuell. Uppskattningar varierar mellan 1 och 5 procent. De andra grupperna är betydligt mindre. Antalet bokstäver växer successivt allteftersom allt fler och allt mindre grupper vill inkluderas i det homosexuella paraply som ger fördelar. I:t har faktiskt tillkommit efter det första utkastet till den här artikeln. Se vidare ordet intersexualitet.

Identitetspolitik. Ett vänsterord för rasism, en rasism som gillas av vänstern. Identitetspolitik innebär att bara den som tillhör en viss grupp har rätt att uttala sig i frågor som berör den gruppen. Till exempel att enbart invandrare får uttala sig om diskriminering av invandrare. Kan också användas för att förneka män att uttala sig i genusfrågor. Och skulle kunna användas för att förneka ungdomar att uttala sig i frågor som främst berör äldre.

Incel. En förkortning för *Involuntary Celibate*, ofrivilligt celibat. Används om män som är så oattraktiva eller tontiga att de aldrig får till det med en kvinna.

En del incels anser då att de har rätt att handgripligt skaffa sig tillgång till kvinnor. Det används också av vänstern för att misskreditera män som har högeråsikter.

Intersektionalitet är ett begrepp som låtsas beskriva skärningspunkter i maktförhållanden. Den som talar om intersektionalitet ser begreppet ur motsättning mellan män/kvinnor, heterosexuella/homosexuella, olika samhällsklasser etcetera. De som talar om intersektionalitet anser att det traditionellt innebär att den ena sidan (till exempel ett visst kön) är överordnat det andra i ”maktordningen”, som i sin tur anses helt skapad av samhället.

Intersexualitet. En mycket ovanlig fysisk åkomma, som anses drabba ungefär 0,3 promille av befolkningen (några tiotal barn varje år i Sverige). Det handlar om när det är svårt att könsbestämma nyfödda barn på grund av defekter på könsorganen. Läkarna försöker utreda om det aktuella barnet är en pojke eller flicka och sedan detta är avgjort hanteras barnet efter detta, eventuellt med fysiska åtgärder (operationer) som komplement. Fenomenet belyses i ett avsnitt av Harald Eias norska TV-serie *Hjernevask* från 2010 (finns på nätet).

Karen. En term som används om främst vita kvinnor som gör något som den som kallar vederbörande för Karen inte gillar. Ett typexempel är ”får jag tala med chefen”, om Karen är missnöjd med något. Bakgrunden är osäker. Huvudsakligen handlar det om medelålders vita kvinnor. För den som vill fortsätta att använda Karen som en nedsättande benämning var det kanske tur att Joe Biden avstod från att utnämna vänsterextremisten och representanthusetledaren Karen Bass till sin vicepresidentkandidat. Hon var en av dem det spekulerades kring innan Biden utsåg Kamala Harris.

Killgissa. En nedsättande term som bygger på att män förutsätts gissa sig till vad som gäller när de inte vet svaret, medan kvinnor istället håller tyst. Det finns inte något som helst belägg för att det skulle förhålla sig på det viset utan uttrycket får anses vara ett försök att skapa en könsdiskriminerande terminologi.

Klimatalarmist. De som talar vitt och brett om att jorden kommer gå under och att ingen kommer överleva klimatförstörelsen.

Klimatförnekare är ett märkligt ord som främst används av miljöister. Det finns veterligen inte någon som förnekar att det finns ett klimat eller att människan påverkas av klimatet. Däremot finns det personer som har en avvikande uppfattning om hur klimatet förändras och om människan ligger bakom förändringen eller inte. Genom att använda termen ”förnekare” försöker miljöisterna koppla dem som är skeptiska till den förhärskande opinionen rådande klimatet till förintelseförnekare, som driver en uppenbart ovetenskaplig historieskrivning. De som har en fråga om IPCC och liknande avvikande uppfattning i klimatfrågan är företrädesvis ledande experter i miljö- och klimatfrågor.

Kulturmarxism är en term som används för att beskriva den form av modern marxism som insett marxismens underlägsenhet när det gäller ekonomi, men försöker rädda ideologin genom att skapa en kulturell istället för ekonomisk grund för marxismen. Marx själv ansåg sig ju vara ekonomisk ”vetenskapsman”. Eftersom ”kulturmarxismen” utvecklades i Frankfurt under 1930-talet på en institution där många judar var verksamma har ibland själva användandet av termen kulturmarxism betecknats som antisemitisk. Så är naturligtvis inte alls fallet. Kulturmarxismen som begrepp har inte det minsta med judar och judendom att göra.

Lives Matter. Används för att understryka att alla liv är viktiga. Ibland kompletteras påståendet med att den som måste lägga till en färg före uttrycket är rasist. Ibland används uttrycket av abortmotståndare som menar att även ofödda barns liv är viktiga. Men normalt används uttrycket av dem som tycker just vad det säger, att alla liv är viktiga. Vilket innefattar både svarta och vita.

Miljöism. Ett ord som beskriver miljöaktivister som ser miljöfrågan som en övergripande ideologi.

MSM. Main Stream Media (på svenska gammelmmedia). De stora och dominerande medierna (tidningar och TV-kanaler) oftast med rejäl vänsterorientering. Till skillnad från alternativmedia, som med små resurser visar alternativa synsätt och

nyheter på billiga distributionskanaler som sociala medier.

Normkritik är att vara kritisk mot rådande normer i samhället. Dessa normer antas vara skapade av exempelvis vita heterosexuella medelålders män. Då är normkritik att förespråka allt som går emot de normer som är förhärskande inom den gruppen. Det gäller dock att vara försiktig med sin normkritik. Utbildningsradion fastställde en plan att satsa på normkritik. En av medarbetarna, Per-Axel Janzon, tog fasta på detta och föreslog att han skulle göra program som granskade normerna hos *Utbildningsradion* och hur de påverkades av medarbetarna. Det var dock förbjuden normkritik så förslaget kastades i papperskorgen och Janzon fick dessutom sparken från *Utbildningsradion*.

Mångfaldskompetens. *Sveriges Radio* hade fått för sig att de skulle anställa en neger för ett visst uppdrag och annonserade efter en ”rasifierad” person. Annonseringen ansågs diskriminerande eftersom den utelöt flertalet svenska journalister av etniska skäl. Nu har man börjat söka personer med ”mångfaldskompetens” istället, vilket rent teoretiskt skulle kunna vara en vit person. Alla i branschen vet dock att det är samma sak som en ”rasifierad” som avses (se vidare detta ord).

PK-media. Politiskt korrekta media, se MSM.

Politisk korrekthet. Termen förekommer bland annat på *Contras* omslagssida (sedan 2007). Med termen förstås medieetablissemangets förkärlek för olika vänsterpolitiska ståndpunkter. Bara det ”politiskt korrekta” ska diskuteras på allvar i media. Det som inte är politiskt korrekt ska helst inte omnämnas alls utan hänvisas till ”alternativmedia”, som i sin tur helst ska ”deplattformerars.”

Postmodernism är en beskrivning av ett tänkande där det inte finns några objektiva sanningar och där det som befunnits som självklart i århundraden plötsligt ifrågasätts och vänds upp och ner.

Poststrukturalism menar att det inte finns någon objektiv verklighet, allt handlar om hur man tolkar språket.

QAnon är beteckningen på en grupp konspirationsteoretiker som uttrycker sitt

gillande av Donald Trump. Det är dock ingen fast etablerad grupp utan lite som vänsterns AFA/Antifa, en beteckning som används av än den ene än den andre som vill etikettera sin egen ståndpunkt. Starten tycks ha varit någon som på nätet kallat sig Q och som lanserat diverse konspirationsteorier om den ”djupa staten”. Trump har kommenterat dem med att han inte vet mycket om dem, mer än att de gillar honom. På följdfrågan vad han tyckte om QAnons uppfattning att Trump ledde ett krig mot kannibaler, pedofiler och satanister svarade han att det var en bra sak att motverka kannibaler, pedofiler och satanister och att han gärna gjorde det. Många ledande republikaner har dock tagit öppet avstånd från QAnon, som de menar förespråkar yviga och osanna konspirationsteorier. Avgående representanthusledamoten Denver Riggleman har tillsammans med en demokrat lagt fram ett förslag som fördömer QAnon och ”gruppen” behandlas med skepsis av ledande republikaner.

Queer är en teori om att kön är en social konstruktion. I själva verket finns det inte några skilda kön, det är bara vad människorna skapat i sin fantasi (och genom uppfostran). Det finns extremister som försöker uppfostra sina barn enligt principen att de inte ska veta vilket kön de har. Queer är ett engelskt ord som ursprungligen betyder ”konstig”.

Rasifiering är enligt *Wikipedia* uppfattningen att ras är en social konstruktion, men i praktiken används begreppet på ett rasistiskt sätt. Endast den som är ”rasifierad” blir godkänd i vissa sammanhang. Och då förstås med en ”rasifierad” person företrädesvis en mörkhyad som insett att han/hon inte kan ha med vita att göra.

Toxisk maskulinitet är när stereotyperna för vad det är att vara man leder till självdestruktivitet, och i värsta fall till döden. Myten om den store starke enstöringen, som reder sig själv och inte har några känslor, inte visar några känslor och inte talar om några känslor är grunden för mäns självskadebeteende och självdestruktivitet. När detta går till överdrift leder det inte bara till psykisk ohälsa, utan även till relationsproblem, trasiga relationer, våld mot sig själv och andra, drogmissbruk och ytterst döden via riskbeteende eller självmord.

Transfobi. Ett begrepp som används för att beskriva den som misstycer till transpersoner. En transperson är en som har en oklar könsidentitet. Tidigare har det handlat om ett ytterst sällsynt biologiskt fenomen, men idag verkar det vara mer eller mindre självvalt att bli transperson. Det är ändå ett mycket ovanligt fenomen, som berör ungefär en tiondels promille av befolkningen. Om det verkliga biologiska fenomenet finns det ett utmärkt dokumentärprogram i den norska TV-serien *Hjernevask* av Harald Eia (https://www.youtube.com/watch?v=biP_OGHFw80).

Vithetsnorm anses vara att många förhållanden utgår från att det "normala" är att vara vit, vilket kan få den som inte är vit att känna sig förfördelad. Ta en så enkel sak som ett plåster. I Sverige är alla hudfärgade plåster anpassade efter en vit människas hudfärg. I andra länder, där hudfärgen varierar betydligt mer än i Sverige, är det dock inga problem att få tag på plåster i varierande färger.

Vitt privilegium. Det förutsätts att vita människor är privilegierade. Varför och på vilket sätt må vara likgiltigt. Vita anses vara privilegierade. Även vid en jämförelse mellan en hemlös vit som tillhör "white trash" så anser en del att vederbörande är privilegierad jämfört med en mörkhyad universitetsprofessor eller företagsledare som bor i ett exklusivt villaområde.

Woke är att vara särskilt känslig och aktiv när det gäller aktuella sociala och politiska frågor. En värre form av politisk korrekthet. Används även ur vänsterperspektiv om högerorienterade personer.

Värdegrund kan låta bra. Och är det säkert också. Det är bara det att en värdegrund kan vara så olik en annan. Ofta använder vänstern resonemang kring "värdegrund" som exkluderande. Den som inte ansluter sig till en viss organisations värdegrund skall exkluderas från gemenskapen. Det blir genast mycket tveksamt när statliga myndigheter skapar en värdegrund. Att ett religiöst samfund, exempelvis Svenska kyrkan, har en värdegrund är naturligt. Men en statlig myndighet måste vara öppen för alla medborgare oavsett värdegrund. Det regleras bland annat i Regeringsformens första kapitel, andra paragrafen: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors

President Trump och MAGA-doktrinen

Författaren Charlie Kirk har skrivit om MAGA-doktrinen; President Trumps avvikande politiska program, som till stora delar har genomförts under hans första fyra år i Vita huset.

USAs 45e president Donald J Trumps *MAGA-doktrinen* är motsatsen till *Kommunistiska Manifestet* och *Kapitalet* av Karl Marx och Friedrich Engels samt Mao Tse-tungs *Lilla röda*.

I boken *The MAGA doctrine – Make America Great Again* – (Gör Amerika bra igen), skriven av journalisten Charlie Kirk, finns förklaringar och bakgrunder

Donald J Trump är en amerikansk framgångshistoria, baserad på arbete med affärs- och entreprenörskap, innan han gick in i politiken. Hans bakgrund, som miljaritär och egenföretagare tillsammans med hans politiska värderingar samt strategier, bottnar i den kristna framgångsteologin. Han har inte bara en rakare framtoning, utan också en annorlunda tankevärld än sina företrädare.



till president Donald Trumps idéreformer. USA har under de senaste åren präglats av presidentens genomförande av de löften han gav sina väljare inför valet 2016.

lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Åsiktskorridor. Den smala mängden godkända åsikter. Den som inte ansluter sig till de godkända åsikterna blir snart utesluten från gemenskapen och får inte publicera sig i media. Åsiktskorridoren och dess inskränkthet är särskilt tydlig i ledande (vänster)media, till exempel *Sveriges Television* och *Sveriges Radio*. 📺



britt-louise.hoberg@contra.nu

Skillnader mellan de största politiska blocken

Tvåpartsystemet i USA är nästan lika gammalt som landet självt. Varken dagens demokratiska eller republikanska partier är som deras föregångare från 1800-talet. De gamla demokraterna var för en begränsad regering och motsatte sig en centralbank. År 1858 höll USA val där republikanernas Abraham Lincoln debatterade med demokraternas Stephen A. Douglas. Huvudämnet var demokraternas vilja att bevara slaveriet, samt att inte ge politisk eller juridisk status för afroamerikanerna.

Journalisten Charlie Kirk beskriver i boken *MAGA* skillnaden mellan de två största blocken inför det amerikanska valet 2016:

De nya demokraterna stod för censur, socialism och internationalism.

De gamla republikanerna ville ha frihandel, stora företag, motstånd mot välfärdslagstiftningen och fortsatt militär inblandning utomlands.

Och så kom de nya republikanerna med Donald Trumps MAGA-doktrin: Ja till livet, entreprenöranda, mindre stat, inga

militära engagemang utomlands, lämna internationella organisationer och stora handelsblock.

Aldrig någonsin i världshistorien har en president för något land blivit så ifrågasatt eller hatad, som Amerikas 45:e president Donald Trump. Presidentens privatliv och MAGA-doktrin ifrågasätts och kritiseras av media världen över, istället för att de granskar sina egna länders makt. En del beror på att media fått starkare genomslagskraft via sociala medier och direktsänd TV. Att Donald Trumps MAGA-doktrin verkligen är ifrågasatt signalerades starkt inför presidentvalet 2016, då den före detta republikanske presidenten Georg H W Bush meddelade att han röstade på demokraternas kandidat Hillary Clinton.

MAGA – en europeisk utmaning

MAGA-doktrinen innebär en utmaning för det europeiska välståndet. Presidenten har signalerat att han ska ta hem sina soldater från Tyskland, men att en del av dem återplaceras i bland annat Polen och Italien. Han kritiserar Tyskland för att vara ett förmöget land, som ändå inte betalar sin del till NATO. Dessutom fördömer Trump Tysklands beslut att samarbeta med Ryssland om den kontroversiella gasledningen Nord Stream 2. Han har ifrågasatt varför Amerika ska skydda Tyskland mot Ryssland, medan Tyskland betalar Ryssland miljarder dollar för energi.

Europa har också fått kritik av den amerikanske presidenten beträffande invandring, handel och NATO. För européer innebär Amerika grunden till säkerhet och välstånd. Amerika räddade Europa från Hitler, ett krig där cirka 405 000 amerikanska män stupade i Europa. Därtill kommer den stor Marshallhjälpen, där även Sverige fick sin del.

Trump är den förste amerikanske presidenten, efter andra världskriget, som inte tror på att USA måste uppehålla europeisk enhet och försvar.

MAGA – en liten statsapparat

Den politiska idén är att statsapparaten ska vara så liten att den inte märks. Nationen är uppbyggd för att skydda individuell frihet från statligt dominerande krafter. Amerikaner ska ifrågasätta staten, ställa frågor, kämpa för rättigheter och aldrig ge upp.

MAGA – tillbaka till guldstandarden

Inför valrörelsen 2016 uttalade sig Donald Trump om att det kan vara dags att återgå till guldstandarden. Han vill göra dollarn starkare än utländsk valuta. Inget land har idag guldstandard.

MAGA – entreprenörskap

Idéprogrammet omfattar brett entreprenörskap. USA har en miljö, med skattereformer och liten byråkrati för att stimulera eget företagande. Trump vill att amerikanen skall bygga individuell förmögenhet, fatta oberoende ekonomiska beslut, ha tillgång till en helt fri marknad och spara till sin egen pension.

MAGA – made in USA

Efter presidentens tillträde inleddes ett handelskrig mot Kina. Hans ord var tydliga: ”Vi kommer att införa tullar på alla företag, som lämnar Amerika för att producera jobb utomlands. Våra företag ska förbli i vårt land. MAGAs agenda är – tillverkad i USA – Made in USA.

MAGA – klimatavtal

USA ska inte delta i något internationellt klimatavtal. Man har gått ur Parisavtalet, med Trumps uttalande om att andra länder inte behöver följa det. Han syftar då framförallt på Kina, som inte går in i avtalet förrän 2030. Trump anser att USA har mycket höga krav på sig och att internationella miljöavtal skulle ta bort rikedom samt under vissa omständigheter stänga ned samhället.

MAGA – egen energiproducent

USA ska inte förlita sig på utländsk olja eller utländsk energi, utan producera både olja och naturgas. Härigenom utökas också tillgången på inhemsk arbetskraft. Råolja- och naturgasproduktionen ökade från 2016–2017 med 38 procent. Donald Trump har också byggt ut och förbättrat både rörledningar och järnvägsinfrastrukturen.

MAGA – avsluta krigen utomlands


Den amerikanske presidenten säger att han vill avsluta de oändliga krigerna med orden: ”Vi vinner inga krig längre.” Han anser inte att krigerna i Afghanistan och Irak gjorde Amerika starkare. Förutom att han vill ta hem militär från Tyskland, vill han ta hem amerikanska soldater från

Afghanistan, Irak och Syrien. Kriget i Afghanistan har inneburit 2 216 döda amerikanska soldater. Irakkriget kostade cirka 4 500 amerikanska soldater livet.

Amerikaner vill inte bli styrda av någon. De samtycker inte till att deras åsikter ska begränsas av rättvisekrigare, miljöaktivister eller FN. De tyckte inte om att före detta president Jimmy Carter sa till dem att ta på sig en tröja och slå ned termostaten på värmeelementen. Inte heller uppskattade de före detta presidentfrun Michelle Obamas lektion i hur de ska äta. Donald Trump är, enligt författaren till *MAGA-doktrinen*, Charlie Kirk, den försteförsta presidenten i vår livstid som inte talar om hur amerikanerna ska leva. Nationen byggdes på individuell frihet och en historia med avstånd från gammalt tyranni.

President Donald Trumps Amerika är hårt drabbat, av det kinesiska viruset, rasoroligheter, tilltagande dödsskjutningar och hoten från Nordkorea, Iran samt Kina. Dessutom har demokratisk socialism under president Trumps tid blivit en slagdänga, framförallt bland amerikansk ungdom. Man gör socialismen/kommunismen mindre genom att sätta ordet demokratisk framför. Med ”demokratisk socialism” menas att regeringen ska kontrollera ekonomin och industrin samt genomföra ekonomisk omfördelning. Många socialistiska vindar sveper över USA idag och talar bland annat om Sverige som ett socialistiskt föregångsland.

Enligt Georg Orwell var den politiska eliten i riktigt socialistiska länder, de som klarade sig mycket bättre än medborgarna. Karl Marx idé var att jämlikhet är att underkasta sig människor som verkligen vill ha makt och auktoritära regimer. I Mao Tse-tungs ideologi ingick kulturen som ett opium för folket som ska styras av dem som har makten. President Donald Trumps MAGA-doktrin utgår ifrån det frihetsälskande amerikanska folket, som vill ha låga skatter och bygga sitt land på entreprenörskap.

Enligt Charlie Kirk fick – efter Donald Trumps MAGA-doktrinen – de socialistiska åsikterna ge vika; de som varit tongivande i Sverige, övriga Europa, Kina, Ryssland, Vietnam, Nordkorea och Kuba. 

SVERIGE-NYTT

Contras notisavdelning har i detta nummer sammanställts av C.G. Holm. De källor som refereras är inte direkt citerade, utan texten är Contras sammanfattning av originalkällan om inte annat markeras med citationstecken.

Jättevinst på parkering

Göteborgs Stads Parkerings AB redovisade för 2019 en vinst på 114 miljoner kronor. Eftersom omsättningen var 524 miljoner kronor, var mer än var femte intäktskrona vinst. Fördelat på de 50 000 parkeringsplatser som bolaget sköter om, var vinsten per plats 2.280 kronor. Enligt kommunallagen ska kommunala verksamheter som drivs i bolagsform inte vara vinstgenererande.

Huset rivs

Alf Olsson är 80 fyllda, men han har tvingats flytta från sitt hus till sin motorbåt. Trafikverket har beslutat att bygga en ny bro över järnvägen precis där Alfs hus ligger. Han fick 220.000 kronor för huset, vilket han menar är ungefär 10 procent av husets värde. Han har under alla omständigheter inga möjligheter att bygga ett nytt hus (inklusive verkstad) för de

pengar han får. Han får också nobben från banken när han vill låna pengar. Han är för gammal. (Bohuslänningen)

Solcellspark bländar bilar

Utanför Strängnäs vid E20 har det byggts en rikligt subventionerad solcellspark för 100 miljoner kronor. När solen skiner så bländas bilisterna; det känns som om man möter 100 bilar med helljuset på säger en bilist.

Vattenfall skriver ner värdet på vindkraften

I sitt senaste delårsbokslut skriver Vattenfall ned värdet på sina vindkraftverk i Sverige och Danmark med 1,6 miljarder kronor. Orsakerna är sjunkande elpriser och att äldre vindkraftverk är ineffektiva jämfört med de jätteanläggningar som byggs idag. De kräver bland annat mer underhåll än vad man räknat med tidigare.

P-böter för krockad bil

En man som fått parkeringsböter för en krockad men okörbar bil slapp böterna i tingsrätten, men när parkeringsbolaget överklagade till hovrätten utdömdes

böterna. Mannen hade ägnat sig åt att trösta sin son som var den som krockat bilen när böterna utfärdades. Hovrätten ansåg att mannen inte upplyst parkeringsbolaget tillräckligt tydligt om att bilen var okörbar. (alltomjuridik)

Ingen ränta på felaktigt inbetald skatt

En person som år 2005 felaktigt betalat kupongskatt (på aktieutdelning) fick ingen ränta på pengarna när de kom tillbaka tretton år senare. Skatteverket ansåg att det skulle ha betalats inkomstskatt istället för kupongskatt och eftersom det då blev kvarskatt på inkomstskatten debiterades ränta. Men Skatteverket ville inte betala ränta på den kupongskatt som skattebetalaren felaktigt betalat in istället för inkomstskatt. Det handlade om 4,5 miljoner kronor, så det hade blivit en rejäl ränta på tretton år. Skatteverket har vunnit i såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten. (Dagens Juridik)

Vänstervridna journalister

Carl-Vincent Reimers vid Näringslivets mediainstitut har presenterat en norsk undersökning om medias politiska inriktning. Den omfattar betydligt färre tillfrågade än SOM-institutets vid det här laget ganska gamla undersökning från 2012, då S+MP+V stod för 70 procent av journalisternas politiska preferenser, med MP som klart ledande.

I den norska medieundersökningen från 2019 sade 68,7 procent av de norska journalisterna att de skulle rösta på de två socialistiska vänsterpartierna, Arbeiderpartiet eller Miljøpartiet, mot 17,8 procent i befolkningen som helhet. Det är den norske statsvetaren Jan Erik Grindheim som gått igenom resultatet från de norska opinionsundersökningarna bland journalister sedan 2006.

Undersökningen, som bygger på svar från 545 journalister, visar att medan Arbeiderpartiet tappat i sympatier sedan 2006, har Miljøpartiet vunnit. Samtidigt är vänsterblocket mer än tre gånger så stort som högerblocket bland norska journalister (55 procentenheter mot 15).

Den senaste undersökningen från 2019 inkluderar även svenska journalister, vilket är första gången sedan medieforskaren Kent Asps studie 2012. Underlaget bland svenska journalister är väsentligt lägre än i Asps studie – endast 213 svens-

SEX OCH SAMLEVNAD



Det kinesiska viruset har medfört distansundervisning i våra skolor.

ka journalister svarade på frågorna.

70,7 procent av de svenska journalister svarade att de skulle rösta på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna eller Miljöpartiet om det var riksdagsval i dag. Bara Vänsterpartiet fick 32 procents stöd och var största parti, mer än dubbla Miljöpartiets stöd på 15 procent. Högeroppositionen samlar endast 10 procent, mindre än regeringens två samarbetspartier som tillsammans fick 15 procent.

Centern i Högsby

Högsby kommun i Småland tyckte att de hade en jättefin affär på gång 2015 när de öppnade sina gränser för invandringsvågen. Staten ställde ju upp med bidrag som täckte kostnaderna för kommunen. Nu några år efteråt har Högsby insett att de statliga bidragen bara var utfästa för två år. Under tiden har antalet utlandsfödda i Högsby ökat från 13 till 25 procent. Kommunen gick 2018 back med 11 miljoner, något som helt förklaras av socialbidrag till nyanlända, som huvudsakligen är lågutbildade och knappt anställningsbara i Sverige. Kommunalrådet Stihna Johansson Evertsson (C) går dock inte lottlös ur kommunens engagemang. Hon äger ett konferenshotell som tjänar bra på kommunen och hennes sambo Rickard Persson har en egen camping och är därtill aktiv i idrottsföreningar som fått fina kontrakt med kommunen. *(Rebecca Weidmo Uvell)*

Vårdboenden och pandemin

Nära hälften av dödsfallen i det kinesiska viruset har skett på vårdboenden. Det gäller såväl i Sverige som i resten av industrivärlden. I Kanada har 80 procent av dödsfallen skett på vårdboenden där mindre än 1 procent av landets befolkning bor. Länder som haft färre vårdboenden per invånare har klarat sig märkbart bättre när det gäller antalet döda i viruset. I Europa förklaras 28 procent av skillnaderna i dödlighet av hur vanligt förekommande vårdboenden är. Ju färre vårdboenden desto färre dödsfall i det kinesiska viruset.

”Deltagandeskatt”

I tidskriften *Ekonomisk Debatt* har Jacob Lundberg lanserat begreppet ”deltagandeskatt”. Hur mycket kostar det att delta på arbetsmarknaden? Lundberg räknar med en person som tjänar 25.000 kronor

i månaden, där alternativet är a-kassa. För en lön på 25.000 kronor betalar arbetsgivaren inklusive arbetsgivaravgifter 32.855 kronor och arbetstagaren får netto efter skatt ut 19.602 kronor. Han får också en pensionsrätt som är värderad till 2.914 kronor. Av de pengar som arbetstagaren får kommer en del att gå till moms och punktskatter på exempelvis bensin och alkohol. Det är i genomsnitt 19 procent, alltså 4.278 kronor. Arbetsgivaren betalar sammanlagt 32.855 kronor, varav 18.238 kronor tillfaller arbetstagarerna och 14.617 kronor staten och kommunen. Om personen istället är arbetslös blir utfallet på a-kassan 14.276 kronor, efter pensionsrätter och konsumtionskatter blir det 13.451 kronor. När personen med a-kassa börjar arbeta ökar arbetstagarens inkomst från 13.451 kronor till 18.238 kronor (4.787 kronor). Statens siffror ser bättre ut, från kostnader på 13.451 kronor till intäkter på 14.617 kronor, en förbättring på 28.068 kronor. Av en total produktionsökning på 32.855 kronor får arbetstagaren 4.786 kronor, återstoden, drygt 85 procent, försvinner som ”deltagandeskatt”.

Plastpåseskatten

Plastpåseskatten medförde att tillverkaren av plastpåsar, Bengt Lundin AB, i Jössefors sparkade 27 anställda.

(Barometern)

Sänkta pensioner – för män

Inkomstpensionen fungerar så att den bygger på hur stora inkomsterna är för hela befolkningen. Den inkomsten är beroende av två faktorer, hur höga inkomsterna är och hur många som arbetar. Genom det kinesiska virusets effekter på arbetslösheten minskar antalet sysselsatta och därmed sjunker inkomstpensionen. Lägre pensioner är inget politikerna gillar, så även om sänkta pensioner när tiderna är dåliga är ett av pensionssystemets grundbultar har man valt att bryta mot systemets grundprinciper. En av grunderna är att pensionssystemet inte ska kopplas direkt till statsbudgeten utan bära sig själv. Sänkta pensioner för de med redan låga pensioner öppnade för ett av statskassan finansierat pensionstillägg på 600 kronor. Det är alltså pengar som kommer från skattebetalarna, inte från pensionssystemet.

600 kronor råkar vara precis vad som

motsvarar sänkningen i pension för en genomsnittlig kvinna. Den disponibla inkomsten (alltså inkomsten efter skatt) minskar från 12.600 till 12.000 nästa år, precis vad som kompenseras genom det nya pensionstillägget.

Men tillägget utgår bara för personer med låg pension. En genomsnittlig manlig pensionär har en nettointkomst på 17.100 kronor. Nästa år sjunker den 600 kronor till 16.500 kronor. För personer med pension på den nivån blir det inget pensionstillägg alls.

Den genomsnittliga kvinnan kan alltså räkna med att få behålla sin pension nästa år, medan den genomsnittlige mannen tappar 600 kronor.

Pensionstillägget införs delvis för att behålla det så kallade ”respektavståndet”. Tanken är att den som arbetat och betalat in pensionsavgifter faktiskt ska få lite mer pengar än den som inte arbetat alls och därmed får en så kallad garantipension (en minimipension som betalas ut till alla). För en lågavlönad är ”respektavståndet” nu bara några hundralappar per månad. *(Dagens Industri)*

Subventioner för att kompensera skatten

Förra året infördes en särskild flygskatt, vilken slog särskilt hårt mot landets mindre flygplatser. Alltså infördes en flygskattekompensation som är en extra ersättning till flygplatser som drabbats särskilt hårt av flygskatten. Förra året uppgick kompensationen till 67 miljoner kronor. *(Dagens Nyheter)*

Jaktförordningen styr musfällor

Än så länge är det tillåtet med vanliga musfällor, sådana som slår ihjäl musen. Men jaktförordningen föreskriver att en fälla som fångar levande möss måste tömmas minst var femte timme. Och mössen ska släppas ut där de fångades, man får inte bära ut en fälla där en mus fångats under köksbänken utan musen måste släppas ut där den fångades. Det är inte ens tillåtet att bära ut fällan och släppa ut musen utanför huset. Något som naturligtvis gör fällan helt meningslös. Dock är det tillåtet att bära iväg fällan med en levande mus i till en annan plats för att på den andra platsen slå ihjäl musen.

(Dagens Nyheter)

UTLANDS-NYTT

EU lyder Kinas kommunister

Inom EU utarbetades en rapport om kinesisk desinformation i anslutning till spridningen av det kinesiska viruset. På för oss okänt sätt fick kineserna tag på utkastet till rapporten, vilket ledde till att EU utsattes för påtryckningar om att den skulle ändras. Det anmärkningsvärda var att EUs utrikesrepresentant, spanjoren Josep Borrell, stoppade publiceringen. När rapporten släpptes den 24 april hade bland annat orden om Kinas globala desinformationskampanj försvunnit. Borta var också uppgifter om hur den kinesiska ambassaden i Paris spritt falska uppgifter om utvecklingen på franska åldringsboenden

Den mest allvarliga desinformationen drabbade kineserna själva när de tvingade sina egna att sluta tala om viruset i epidemins inledningsskede, när den hade kunnat begränsas till Wuhan. Den unge läkaren Li Wenliang tvingades under teckna ett löfte om att han inte skulle tala mer om viruset. Han återgick sedan till arbetet, utan fungerande skyddsutrustning, och avled i början av februari.

FN har fel på drygt

186 miljoner människor

FNs klimatpanel hävdar att 187 miljoner människor under de kommande 80 åren behöver flytta för att havsytan stiger. Bjørn Lomborg konstaterar att människor naturligtvis kommer att vidta motåtgärder. Om ganska enkla sådana vidtas blir antalet som måste flytta bara 305000, en sexhundredel av Klimatpanelens siffra. För Sveriges vidkommande bör för övrigt noteras att landhöjningen är så stor att havsnivån kommer att sjunka i så gott som hela landet (undantaget delar av Skåne).

Stopp på byggandet i Berlin

Berlin beröms ibland för att staden har infört fem års hyresreglering som håller tillbaka hyrorna. Hyrorna har av marknadsskäl varit låga i Berlin, men den stora inflyttningen har gjort att marknadspriserna ökat. De nya regleringarna innebär att byggindustrin i stort sett inte har något att

göra längre. Det pågår inga större byggprojekt i pyramiljonersstaden som växer så det knakar. Men bara genom att tränga in fler invånare i de bostäder som redan finns. Ingen vill bygga eller renovera under nuvarande förhållanden. (*Reason*)

Akademiska meriter

sällsynta i Arabien

År 2005 släpptes fler akademiska avhandlingar från Harvard University än i de sammanlagt 17 arabisktalande länderna tillsammans. Världens muslimer har bara haft två Nobelpristagare i kemi och fysik. Bägge har gjort sin karriär vid västerländska universitet. Det finns i världen bara en hundradel så många judar som det finns muslimer, men bland judarna har 79 personer vunnit Nobelpriset i kemi eller fysik. De 57 medlemsländerna i de islamiska ländernas organisation avsätter 0,81 procent av BNP för forskning och utveckling, vilket kan jämföras med 3,2 procent för Sverige, 2,7 procent för USA och 4,9 procent för Israel.

Folkminskning

Ungefär hälften av världens befolkning bor idag i länder med ett så kallat nettoreproduktionstal under 2,1, det betyder att varje kvinna i genomsnitt föder 2,1 barn, vilket är vad som behövs för att befolkningen ska hållas konstant. 1970 var nettoreproduktionstalet i världen 4,45, men idag är det nere på 2,45. Ett land som Bangladesh ligger på 2,16, halverat på tjugo år, och Iran har på tjugofem år minskat från 7 till 1,9. Även länder som Brasilien, Thailand och Tunisien ligger under 2,1. (*Economist*)

Allt grönare

Som en följd av ökad koldioxidhalt i atmosfären får vi en allt grönare jord. För trettio år sedan talades mycket om öken-spridning, men idag krymper Sahara, eftersom det blir grönare i utkanten av öknen. Mellan 1982 och 2009 ökade den del av jorden som är grön med 18 miljoner kvadratkilometer, ungefär dubbelt så mycket som hela USAs yta.

Slut för högskoleprov

University of California har beslutat att avskaffa de så kallade SAT-testen som antagningsprov. Testen är visserligen utmärkta för att bedöma framtida studieframgångar. Men de är orättvisa mot dem som inte har råd med en särskild kurs för att göra bra ifrån sig på SAT-testet.

Regleringar fick

produktionen att rasa

Tanzania var länge, så länge landet var socialistiskt, favoritland för svensk u-hjälp. Men landet var också på grund av sin socialistiska politik ett av de sämsta länderna i Afrika när det gällde ekonomisk utveckling. Faktiskt ett land där ekonomin backade istället för att gå framåt. Så hölls de första fria valen 1995, socialismen övergavs, utländska investeringar flödade in och ekonomin tog fart. Men säg den glädje som varar för evigt. År 2008 rasade priset på cashew-nötter ihop och den tanzaniska regeringen ryckte ut med garanterade priser för att hålla bönderna nöjda. Regeringen betalade 65 procent över marknadspriset på cashew-nötter. Det visade sig dock att löftet hade en hake. Det tog 18 månader att få ut betalningen. Vilket fick till följd att produktionen rasade på en av landets viktigare exportgrödor.

Syd kinesiska sjön

Vi har tidigare berättat om Kinas anspråk på "Syd kinesiska sjön" (även kallad "Västfilippinska sjön") med hänvisning till några prickade linjer på en över 70 år gammal kinesisk karta. De länder som ligger närmare de aktuella områdena (Vietnam, Filippinerna, Indonesien, Malaysia och Brunei) har protesterat, men alla är militärt hopplöst svagare än Kina. Kineserna låter sig inte heller påverkas av att Internationella domstolen i Haag har avfattat ett domslut till Filippinernas fördel (de andra länderna har inte hävdat sina rättigheter domstolsvägen, eftersom de utgått från att Kina skulle strunta i domslutet). Under senare tid har kineserna uppträtt alltmer aggressivt i området. Kinesiska fartyg har rammat och sänkt vietnamesiska och filippinska fiskebåtar som fiskat i den egna nationens ekonomiska zon. En malajisk oljerigg har trasslerats och kineserna har bildat en särskild "kommun" som ska administrera de konstgjorda öar som kineserna byggt på

grund och korallrev som tidigare befunnit sig under vatten.

Politiskt inkorrekta hälsorisker förtigs

Politiskt inkorrekta hälsorisker sopas under mattan. Efter trettio års studier har det konstaterats att det finns ett samband mellan aborter och förekomsten av bröstcancer. Risken ökar med mellan 30 och 50 procent för kvinnor som gjort abort. Det är välrenommerade medicinska forskare som fått fram sambandet, men sambandet är inte politiskt korrekt, så därför får allmänheten inget veta. (*Newsmax*)

Hinduer trakasseras i Malaysia

I Malaysia gjorde den religiösa polisen en raid hemma hos lastbilschauffören Magendran Sababathy. De grep hans hustru Najeera Farvinli Mohamed Jalali. De hade gift sig i en hinduisk ceremoni. Men enligt malajisk lag måste alla som gifter sig med en muslim konvertera till islam och det är förbjudet för muslimer att konvertera till en annan religion. Islamiska myndigheter förklarade äktenskapet ogiltigt och kvinnan fördes till ett rehabiliteringscenter för att stärka hennes tro. (*Reason Magazine*)

Kinesiska versionen

Hollywood har börjat anpassa sig till den kinesiska diktaturens krav på innehåll. Tidigare har den kinesiska marknaden varit så liten att filmerna har gjorts i en

version och så har kineserna fått ta helheten eller bli utan film. Det talas nu i USA om ingripanden mot de bolag som gör särskilda versioner för den kinesiska marknaden.

Skådespelare kunde tidigare visa sig med Dalai Lama, men om en skådespelare gör det idag blir hans filmer stoppade i Kina. Men det sker inte något i andra riktningen. Liu Yifei, som har huvudrollen i den nya spelfilmsversionen av *Mulan*, har uttalat sig positivt om kommunisternas nedslag på demokratin i Hongkong. Disney säger ingenting.

Publiken i USA börjar dock reagera när det går för långt i anpassning till kommunistdiktaturens krav. När National Basketball Association bad om ursäkt för att en lagledare twittrat sitt stöd för demokratin i Hongkong tvingade basketboll-åskådarna förbundet att backa.

Kamala Harris

Det har spritts påståenden om att Joe Bidens vicepresidentkandidat Kamala Harris skulle tillhöra "mitten" av det demokratiska partiet. Eftersom hon har suttit ett tag i senaten är det enkelt att konstatera att så inte är fallet. UCLA (University of California in Los Angeles) gör en sammanställning av hur senatorerna röstar och det finns bara en enda senator som röstat mer vänster än Kamala Harris, nämligen Elizabeth Warren. Harris ligger till och med till vänster om Bernie Sanders, som kallar sig själv för socialist.

Pedofiler i Berlin

Staden Berlin har betalat skadestånd till två män som blivit placerade hos pedofiler när de var pojkar. Socialarbetaren Helmut Kentler lanserade teorin att oroliga barn skulle lugna ner sig om de fick sexuell uppmärksamhet från vuxna. Kentler menade att pojkarna skulle bli förälskade i sina nya målsmän, men de berättar att det enda som hände var att de blev våldtagna upprepade gånger.

(*Reason Magazine*)

Kuba öppnar valutaaffärer

Sedan 2004 har det varit förbjudet att handla med dollar på Kuba. Något som var mycket uppskattat bland företagare inom den minimala turistsektorn. De kunde tjäna mångdubbelt mer än kvalificerad personal i den statliga sektorn, till exempel läkare. Nu har den kubanska regimen gett upp och tillåter bankkonton i dollar, euro, yen eller till och med kronor. Och särskilda valutabutiker öppnas där det bara är möjligt att handla med utländsk valuta. (*The Economist*)

Polygami och våld

Det finns en organisation som heter Fund for Peace som gör en lista över världens oroligaste länder. De tjugo länder som toppar listan har alla en omfattande polygami (vilket också innebär att de flesta är muslimska länder, men det finns några undantag till exempel Sydsudan och Haiti). Det är mellan sju och elva gånger så vanligt att barnen i en polygam familj dör unga som i en monogam familj (jämförelsen är gjord i länder där polygami är tillåtet). En trolig anledning är att fäderna ägnar sig åt att producera nya barn istället för att hålla kontroll på de barn de redan har.

Polygami är på tillbakagång, men det finns undantag. I Kazachstan infördes obligatorisk monogami av kommunisterna, men sedan Kazachstan blev självständigt har muslimska grupper (hittills utan framgång) försökt återinföra månggifvet.

I USA tillät Högsta Domstolen homoäktenskap 2015 och det finns idag de som anser att nästa led i "befrielsen" är införande av "gruppäktenskap". I en etablerad och inflytelserik tidskrift som *Politico* har akademikern Fredrik de Boer argumenterat för denna "liberalisering".



Spioneriets historia: Från Mose till Pierre Schori

Spioneri förknippas ofta med 1900- och det begynnande 2000-talet. Faktum är dock att verksamheten ifråga sannolikt är lika gammal som människan själv: Det har alltid funnits ett behov att inhämta underrättelser om väsentliga ting som andra söker hemlighålla.

Den första kända beskrivningen av ett underrättelseuppdrag och dess resultat ges i Fjärde Moseboken, där det berättas om hur Mose sänder ut tolv israelitiska spejare i syfte att ta reda på förhållandena i det av Gud utlovade Kanaans land, som sades ”flöda av mjölk och honung”.

Moses spejare

Bibeltexten lyder (4 Moseboken 13:1-3): ”Därefter bröt folket upp från Haserot och lägrade sig i öknen Paran. Och HERREN talade till Mose och sade: ’Sänd åstad några män för att bespeja Kanaans land, som jag vill giva till Israels barn. En man ur var fädernestam skolen I sända, men allenast sådana som äro hövdingar bland dem.’”

När de tolv utvalda spejarna återkom till israeliternas läger kunde de berätta om ett rikt land, och som ett bevis på detta medförde de en jättelik druvklase som var så stor att två män fick bära den på en stång emellan sig. Kruket var att spejarna också hade stött på starka och skräckinjagande folk som amalekiter, jebuséer, amoréer och kananéer. Bara två av spejarna, Kaleb från Juda och Josua från Efraims stam, tyckte det var självklart att israeliterna ändå skulle tåga in i landet.

Folkets flertal var dock mer benäget att ta åt sig av de övriga spejarnas avskräckande berättelser och vägrade tåga in i landet. Straffet blev en 40 år lång ökenvandring innan intåget i det förlovade landet kunde ske. Endast Kaleb och Josua tilläts leva bland spejarna – de övriga dog. Det blev den sistnämnde som kom att leda intåget i Kanaan sedan patriarken Mose avlidit.

Längre fram i den gammaltestamentliga berättelsen kan vi läsa om hur israeliterna behövde ännu fler och mer detal-

jerade underrättelser om förhållandena i Kanaans land. Till den ändan sänder Josua ut två spejare i syfte att undersöka staden Jerikos försvar innan denna kunde erövrats. De lyckas ta sig in i staden och blev härbärgerade av den vänligt inställda skökan Rahab.

Som tack för sin insats skonades Rahab när israeliterna sedan intog Jeriko och enligt den bibliska berättelsen utplånade allt liv i staden. Hon och hela hennes släkt upptogs också i Israel.¹

”Kungens ögon och öron”

I sin bok *Det dunkla pusslet. Spionagets historia från Faraos ögon och öron till global nätspaning* (Natur & Kultur 2018, 390 sidor) kommenterar Wilhelm Agrell,



tommy.hansson
@contra.nu

Sveriges förste och ende professor i underrättelseanalys, de israelitiska spejarnas insatser runt 1400 före Kristi födelse på följande sätt (sidan 8): ”Berättelserna om de utsända spejarna tyder på att Gamla testamentets anonyma författare inte bara hade klart för sig informationsinsamlarens betydelse i största allmänhet, utan också förstod underrättelsearbetets politiska och psykologiska sidor, från Moses insikt att han måste kunna visa upp konkreta ovedersägliga bevis på det förlovade landets bördighet, till Josuas två spejares mellanhavanden med vad som några årtusenden senare skulle gå under beteckningen en understödjande agent.”

Arkeologiska fynd visar att det av faraonerna styrda Egypten förfogade över en underrättelsetjänst som var minst lika gammal som den israelitiska motsvarigheten. Behovet av korrekt information om omvärlden blev särskilt tydligt när

¹<https://tommyhansson.wordpress.com/2019/02/20/kvinnor-i-bibeln-rahab-den-guodmliga-horan/>

det egyptiska riket under den 18:e dynastin (1550–1295 före Kristus) begynte expandera i olika riktningar.

Agrell (sidan 15): ”För att hålla ihop detta vidsträckta rike behövde centralmakten, på samma sätt som andra efterföljande imperier, bygga upp ett system för rapportering och ordergivning.” Av sammanhanget i skilda egyptiska källor klargörs att det existerade ett kurirsystem vilket följde fasta rutiner. Det övergripande ansvaret för det antika Egyptens inre säkerhet åvilade en hög hovfunktionär som betitlades ”Kungens ögon och öron”.

Englands hemliga polis under Walsingham

Förflyttar vi oss tre årtusenden framåt i tiden hamnar vi i 1500-talet. Då uppträdde i den elisabetanska erans England en av tidernas mest meriterade spioneriexperter – Francis Walsingham (cirka 1532–90), som efterträdde William Cecil som drottning Elizabeth Is underrättelsechef. Walsingham grundade Englands hemliga polis och var pionjär i Europa när det gällde att bygga upp ett statligt system för spionage och underrättelseinsamling.²

Walsinghams spioner infiltrerade ärkefienden Spaniens statsapparat ända upp i dess högsta ledning och samlade därtill in information från hela Europa och lyckades på så sätt avvärja en rad potentiellt dödliga komplotter riktade mot den engelska drottningen. Den strikt protestantiske Francis Walsingham hade inte endast hand om den engelska underrättelsetjänsten – han var jämväl en nära rådgivare till drottningen och som sådan delaktig i övervakningen av utlänningar samt utformandet av såväl inrikes- som utrikespolitik inklusive ockupationen av det katolska Irland.

Spionchefens tentakler gjorde det möjligt för honom – och därmed den engelska statsledningen – att vara underrättad om den spanska armadans planerade anfall

²https://sv.wikipedia.org/wiki/Francis_Walsingham



Mose sände ut spejare till Egypten. De äldsta kända spionerna, målning av Albertus Pictor i Täby kyrka.

mot England flera år innan denna inträffade med katastrofalt resultat för Spanien 1588. Walsingham var även instrumental när det gällde att få Elizabeths utmanare om tronen, den katolska skotska drottningen Maria Stuart (1542–87), dömd till döden och avrättad.

Agrell beskriver Walsinghams underrättelsesystem som ”ett nätverk av ett antal kompletterande grupper av agenter” (sidan 54).

Gustaf Vasas och Gustaf III:s spioner

Det svenska underrättelseväsendet har i ett historiskt perspektiv aldrig varit lika välorganiserat som det engelska, vilket icke hindrar att det även hos svenska makthavare funnits ett behov av att känna till vad fienden har för sig.

Gustaf Vasa (1496–1560) hade inte kunnat slå ned alla uppror som riktades mot honom utan vänligt inställda personer som höll honom underrättad om vad som tilldrog sig i riket. En av dessa benägna uppgiftslämnare kallas Hans Vågghals, som förekommer i den kunglige krönikören Peder Swarts krönika och dessutom figurerar som romanfigur i en bok av den på sin tid populära och mycket produktive författaren Carl August Cederborg

(1849–1933).³

Hans Vågghals skall i Hova i Västergötland ha snappat upp viktiga brev, vilka bidrog till att organisatorerna bakom Västgötaherrarnas uppror 1529 kunde infångas, dömas till döden och avrättas. I Stenkullen i Lerums socken finns en väg uppkallad efter Hans Vågghals.

En särskild roll i den svenska underrättelsehistorien spelar vidare de spioner som 1791 utsändes av konung Gustaf III till Frankrike. Syftet var att kartlägga området mellan Paris och Le Havre som förberedelse för den svenske konungens planerade invasion med sikte på att störta de franska revolutionärerna – enligt Gustaf III ”Europas orangutangar” – och återinföra monarkin. Dessa modiga män var kaptenen, Finlands-vännen och kartografen Otto Carl von Fieandt (1758–1823) och Carl Fredrik König (1767–1858).

Om dessa kungliga spionerna har Thorsten Sandberg skrivit boken *Gustav III:s spioner* (Historiska Media 2006, 160 sidor). König och von Fieandt utförde sitt uppdrag och kunde återvända hem med väl förrättat värv. De underrättelser inklusive en noggrant utförd karta de medförde kom dock aldrig att användas för

³<http://torehartung.se/artikel/hans-vagghals-gustav-vasas-hemlige-agent/>

avsett ändamål – Gustaf III:s tilltänkta contrarevolution i Frankrike blev som bekant aldrig av.

De ryska sågfilarna

Inför det Första världskrigets utbrott 1914 skedde en successiv uppladdning på spionagets område bland huvudaktörerna England, Tyskland, Ryssland och Frankrike. Wilhelm Agrell konstaterar att de krigförande parterna i stort hade ”med några få undantag mycket begränsade möjligheter att bedriva underrättelseverksamhet djupt in i motståndarens område” (sidan 143). Istället fick signalspaningen en allt större betydelse, detta i takt med att de militära staberna och förbanden alltmer började använda sig av radiokommunikation.

Trots att underrättelseverksamheten var tämligen outvecklad i samband med det stora krigets utbrott rädde på sina håll en utbredd spionskräck, till stor del förmedlad och förstärkt av pressen, som inte stod i proportion till den verksamhet som de facto förekom. I vårt land var det arvfjenden Ryssland som hamnade i fokus. Agrell skriver (sidan 146):

”Sverige var ett av de länder som tidigast drabbades av denna massmedialt genererade spionrädsla i form av de så kallade sågfilarna, kringresande ryska hantverkare som dök upp i olika landsdelar från sekelskiftet och framåt. Trots omfattande insatser från den 1908 inrättade underrättelsebyrån vid generalstabens lyckades man aldrig lagföra någon sågfilare eller riktigt komma underfund med vari den antagna illegala verksamheten skulle ha bestått.”⁴

De ryska sågfilarna var verksamma i Sverige 1899–1914 och bestod till övervägande delen av bönder från trakterna kring Novgorod, vilka sökte dryga ut sina magra inkomster. Dock skall under perioden 1909–12 några av de kringvandrande hantverkarna ha varit ryska militärer.

Den 22 september 1901 anlände fyra ryska sågfilare till Skeppsbron i Stockholm med fartyget *Bore II* och togs genast in till förhör. De lystrade enligt samtida uppgifter och stavning till namnen Stephan Federof Merkuschew, Michail Spiridonoff Oparkin, Ivan Dimitrief Ostimof samt Ivan Masseliwitch Makarof. Varken

⁴<https://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A5gfilare>

dessa eller någon av deras kolleger kunde överbevisas om brottslig verksamhet, men de fyllde en viktig funktion – som argument för upprustning av det efter-satta svenska försvaret.⁵

Den inkompetenta Mata Hari

Paradoxalt nog är det en fullkomligt inkompetent spion som gått till hävderna som Första världskrigets mest berömda underrättelseagent. Jag syftar på Mata Hari, eller Margaretha Geertruida Zelle (1876–1917) som hon egentligen hette. Hon föddes i nederländska Leeuwarden som dotter till en hattmakare. 1895 gifte hon sig med den 20 år äldre kaptenen Rudolph McLeod, en nederländare med skotskt påbrå, med vilken hon fick två barn. Paret flyttade 1897 till Java i Indonesien, som då var en nederländsk koloni.⁶

Paret skilde sig 1906 och Margaretha Zelle flyttade tillbaka till Europa och Paris, där hon antog artistnamnet Mata Hari, som är indonesiska för ”sol” (ordagrant ”dagens öga”). Hon gjorde sig en karriär som exotisk dansös och lättklädd posör på ekivoka vykort. Sedan denna karriär avslutats tycks Zelle mestadels ha försörjt sig på att vara älskarinna åt olika välbeställda män.

I maj 1916 kontaktades Zelle av den tyska underrättelsetjänsten och mottog förskottsbetalning för att bedriva spionage för dess räkning; hon utförde dock aldrig några tjänster för tyskarna. I augusti kontaktades hon av fransmännen och blev därmed dubbelagent. Mata Hari torde ha varit en av tidernas mest värde-lösa spioner och kommunicerade helt öppet med sina uppdragsgivare via klartext i telefon eller brev.

Även om Mata Hari aldrig utförde några faktiska uppdrag för tyskarnas räkning var det ett faktum att hon fått betalt av dem. Det räckte för att hon skulle dömas till döden av en fransk domstol och arkebuseras i Vincennes i norra Frankrike den 15 oktober 1917. Flera filmer har gjorts om Mata Haris sorgliga öde, bland annat *Mata Hari* med Greta Garbo i titelrollen 1931.

⁵<https://stockholmskallan.stockholm.se/post/30723>

⁶<https://www.faktoider.nu/matahari.html>



Sverker Åström har pekats ut som sovjetagenten Getingen.

Inte alla svenska KGB-agenter åkte dit

Efter bolsjevikernas statskupp i Ryssland 1917 hamnade de ryska kommunisterna och Sovjetunionen i fokus för västvärldens underrättelsetjänster. Det kalla kriget är inte minst en historia om de respektive spionorganisationernas verksamhet. Sverige har som neutralt land varit en viktig arena i denna kamp mellan västliga och östliga underrättelseintressen. Ett antal svenskar har dömts till fängelsestraff för Sovjetunionens och/eller dess satellitstaters räkning: Hilding Andersson, Enbom-ligan med Fritiof Enbom i spetsen, Stig Wennerström, Stig Bergling och Bertil Ströberg.

Ännu mer intressanta än de svenska östspioner som överbevisats om sin skuld och dömts är enligt min mening de som inte åkte fast. Den mest spektakulära av dessa var en sovjetagent som gick under kodnamnet *Getingen*, vilken hade en hög befattning inom den svenska utrikesförvaltningen.

När Otto Danielsson, kommissarie på SÄPO och chef för den så kallade ryssroteln och ansvarig för svenskt kontraspionage, besökte de avhoppade sovjet-

spionerna Vladimir och Jevdokia Petrov i Australien – makarna Petrov tjänstgjorde vid Sovjetunionens ambassad i Stockholm på 1940-talet – kunde dessa berätta att *Getingen* var identisk med en svensk diplomat och utrikestjänsteman vid namn Åström. Det kunde följaktligen knappast röra sig om någon annan än Sverker Åström (1915–2012), som efter en inledande svensk diplomatisk karriär i Stalins Sovjet sedan bland annat blev kabinettssekreterare och FN-ambassadör.⁷

En annan högt uppsatt ryssagent som avslöjades av makarna Petrov var agenten *Senator*. Denne var identisk med den socialdemokratiska riksdagsmannen Georg Branting (1887–1965), som till statsminister Hjalmar Branting och en öppen beundrare av Stalins Sovjetunionen.

Ytterligare en sovjetvänlig person som hittills undgått att ställas till svars för sin verksamhet är Pierre Schori, född 1938. Den avhoppade sovjetiske spionchefen Oleg Gordievskij avslöjade i en intervju med tidskriften *Contra* nummer 2 1999 att Schori under en följd av år var Sov-

Fortsättning på sidan 22

⁷<https://tommyhansson.wordpress.com/tag/georg-branting/>

Vanadin – en framtida nyckelmetall

Sverige har goda tillgångar på vanadin, en mineral som är en nyckel till den framtida energiförsörjningen. Men, det ska också gå att återvinna vanadin genom att bearbeta slagg från stålverk.

De rika oljeländerna är i farozonen. Under de senaste hundra åren har länder med stora tillgångar på olja haft makt. Tidigare har kol och salt fyllt samma roll som nyckelråvaror. Men, nu har FN och EU satt upp som mål om att världen måste bli mindre fossilberoende och efterfrågan på förnybara energikällor ska öka.

Sverige vill vara med i produktionen av förnybara energikällor. Vårt land har en gammal tradition med bergsbrytning. Den nya batteritekniken anses vara nyckeln till en framtid för renare miljö och det hitintills bästa batteriet är vanadinbatteriet. Det kan lagra stora mängder energi och har lång livstid, 20+ år. Därutöver gäller att det kan återanvändas. Vanadin finns i den svenska jordskorpan, men måste utvinnas genom gruvdrift. Mineralen används i produktion av batterier, elbilar, vindkraftverk och solpaneler. Även rymdforskningen kräver vanadin. Samtidigt som världen ska minska sitt fossilberoende ökar den globala energiförbrukningen.

Trots att Australien, Kina, Ryssland och Brasilien tillhör de länder som har större tillgång på vanadin än Sverige, har flera – framförallt utländska – gruvföretag beviljats tillstånd att provborra här. Internationellt sett är Sverige ett paradiset för gruvföretag. Alla som har för avsikt att utforska eller bryta en mineral får tillstånd, oavsett vem som äger marken. I november 2019 fanns 600 undersökningstillstånd. Av en motion lagd i riksdagen 2018 av Birger Lahti med flera (V)¹ framgår:

”Sverige är ett attraktivt land för mineralprospektering. I Sverige är dock ersättningen till staten och fastighetsägare mycket liten i internationell jämförelse vid eventuell gruvdrift. Den uppgår till endast 2 procent av det beräknade värdet av de mineral som omfattas av koncessionen (det vill säga av staten tilldelad rätt att bedriva verksamhet och som har brutits). Sveriges gruvnäring har enligt statistik från Världsbanken lägst beskattning av

samtliga gruvländer i världen. Den effektiva skattesatsen uppgår enligt statistiken till cirka 28 procent. I ytterst få länder understiger skattesatsen 40 procent.”

Vanadinbrytning väcker oro för bland annat uranet som finns i avfallet. Det är inget som bekymrar SGU (myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten), med uttalanden om att Sverige är en gruvnation med kunskap. Erfarenheter från tidigare gruvverksamhet i alunskiffer visar dock att avfallet är svårhanterligt. TV-programmet *Uppdrag Granskning*² frågade det brittiska gruvbolaget, som fått tillstånd att provborra efter vanadin på Österlen i elva områden, om eventuell



britt-louise.hoberg@contra.nu

hantering av uranavfall. Då svarade gruvbolaget att de inte har någon lösning, utan skall lösa det senare.

EU har börjat inta positioner om ett mer självförsörjande Europa. Det är viktigt för EU att det finns en inhemsk produktion och att mineraler inte bara kommer från Kina. Redan innan pandemins utbrott gav EU 3,5 miljarder kronor till en storskalig batteriproduktion i Europa. Projektet Europeiska batterialliansen byggs i Skellefteå och dessutom byggs det en anläggning i Tyskland. Både EUs och det nystartade företaget Northvolts planering är att förutom återvinning av batterier så ska bland annat vanadin vara närproducerat.

Det är med den här bakgrunden som EUs stora intresse finns för de svenska reserverna också av sällsynta jordartsmetaller. I en rapport från 2015 uppges att Sveriges och Grönlands reserver skulle säkra EUs tillgång till sällsynta jordartsmetaller i årtionden. Men, nu uppger Northvolt att istället för att göra sig beroende av metallreserverna, satsar man

stort på återvinning av metaller, genom att vända sig direkt till gruvorna för att göra stora delar av materialprepareringen på egen hand.

SSAB och företaget Critical Metals har ingått avtal om att återvinna biprodukterna från ståltillverkningsprocessen till högkvalitativa vanadinprodukter. Målet är att bearbeta slagg från SSABs stålverk i Oxelösund, Luleå och Brahestad i Finland senast i december 2024, med en slaggåtervinningsanläggning, som tar bort behovet av gruvdrift med tillhörande bieffekter.

SGU anser att det inte återvinns viktiga mineraler ur slaggprodukter. Det är till exempel för att kostnaderna blir för höga eller för att det finns begränsningar i tillgänglig teknik. Ett exempel är vanadin som finns i järnmalm. Den järnmalm som LKAB bryter innehåller drygt 0,1 procent vanadin. SSAB använder i sin tur huvudsakligen sådan järnmalm vid sin stålframställning. Vanadinet hamnar i komplexa oxider i stålslagen som är svåra att utvinna till en kommersiell produkt. År 2013 använde SSAB i Sverige nästan fyra miljoner ton järnmalm från LKAB. Det innebär att slagen innehöll omkring 4 000 ton vanadin, vilket motsvarar ungefär hälften av Europas behov. SSAB undersöker sedan flera år tillbaka möjligheten att återvinna vanadin. Det kräver dock stora investeringar i nya processer och har enligt SGU hittills inte bedömts som lönsamt.

Protester mot provborring och gruvbrytning av vanadin har uppstått. Motståndarna menar att det med gruvbrytningen står stora naturvärden på spel, samt att grundvattnet hotas av förgiftning. Det har uppstått en proteströrelse och Sveriges politiker har fått en skrivelse³ daterad 25 augusti 2020, varav det framgår att riksdagen genomfört en lagändring för att rädda prospekteringsbolag i gruvbranschen. Lagändringen klubades snabbt igenom utan att man nogha hann tänka igenom vilka konsekvenser det kan komma att få för människors och

¹https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbud-mot-brytning-av-alunskiffer_H60212

²<https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/jakt-efter-mineraler-pa-600-platser-i-sverige-foretag-far-borra-utan-markagares-tillstand>

³<https://vetonu.se/oppet-brev-till-sveriges-politiker/>

djurs livsmiljö, levnadsvillkor och våra livsviktiga vatten.

Regeringen har tillsatt en utredning⁴, som ska se över den nuvarande miljöprövningen och lämna förslag på åtgärder för att uppnå ett modernare och mer effektivt system. Bakgrunden till utredningen är de stora utmaningarna för Sverige med att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Uppdraget ska redovisas i december 2021.

Eftersom långsiktiga lösningar kommer att kräva större öppenhet mellan nationerna, hävdar forskargrupper att det snabbt bör till ett internationellt samarbete om geologiska data mellan organisationerna för gruvmetaller och hållbar utveckling. Detta samarbete skulle skydda jorden från utarmning av mineraler. Inte ens kärnkraften är immun mot mineralbrist. Och än mindre vindkraften. Vanadin som anses vara en ny produkt inom energisektorn, kan om den försvinner – på grund av minskat utbud, stigande priser eller ny produkt – leda till kollaps.

Motståndet mot mineralutvinning bygger på sociala, kulturella, ekonomiska och miljömässiga värderingar. Både privatpersoner – som bedriver lantbruk eller är intresserade av orörd natur – LRF, Miljöpartiet samt olika miljörelser har opponerat sig mot mineralutvinning och det ingrepp i miljön som den innebär.

Lärdomar från Kanada visar att ny kunskap och innovationer skapas samt sprids när nya företag etableras i samband med prospektering. Men nya företag som väljer att följa upp prospekteringen genom att börja utvinna mineraler är ofta mer

⁴<https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/08/dir.-202086/>

känsliga för låga råvarupriser än vad de stora, etablerade gruvföretagen är. Detta innebär i sin tur att det finns en stor risk för konkurs och därmed ökade kostnader för samhället, inte minst för efterbehandling. Riksrevisionen skriver 14 december 2015⁵:

”Gruvavfall står för en mycket stor del av avfallet i Sverige och mängden ökar. Fel hanterat kan följden bli långsiktiga miljöproblem. Gruvbolagen ska ställa ekonomiska säkerheter så att gruvavfallet kan efterbehandlas även om bolagen går i konkurs. Men brister i dagens system gör att det finns en risk att staten får ta stora kostnader för efterbehandling av gruvavfall.”

I ett nyhetsbrev⁶ från Länsstyrelsen i Västerbotten och SGU skriver man om gruvbolag som gått i konkurs där det inte finns någon ansvarig för följderna av gruvverksamheten. I konkursboet finns inte tillräckligt med medel för att sanera varken runt Blaikengruvan eller Svärträskgruvan. Länsstyrelsen har efter många års tillsynsarbete fått till en lösning, där staten går in och finansierar saneringen av Svärträskgruvan. Totalt beräknas saneringsprojektet kosta 70 miljoner kronor av svenskarnas skattemedel.

Det nystartade brittiska bolaget Arkenlight har som mål att lansera diamantbat-

⁵<https://riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2015/gruvavfall---ekonomiska-risker-for-staten.html>

⁶https://www.storuman.se/contentassets/1d4404bcdfa747c699497136b00df897/svartrask_nyhetsbrev_1.pdf

⁷<https://www.nyteknik.se/premium/de-villgora-radioaktiva-diamantbatterier-av-karnavfall-7000283>

terier av återvunnet kärnbränsle⁷ redan år 2024. Om tekniken fungerar kan batterierna få en livslängd på tusentals år. De kan användas för att driva sensorer och annan strömsnål utrustning på avlägsna platser. Batterier med återvunnet kärnbränsle är dock inte avsett att användas inom bilindustrin.

Världen står inför en global energiförändring. På samma sätt som fossila bränslen har format den geopolitiska kartan under de senaste två århundradena kommer energiomvandlingen att förändra den globala maktfördelningen, förbindelserna mellan stater, risken för konflikter och de sociala, ekonomiska och miljömässiga drivkrafterna med risk för geopolitisk instabilitet. Parallellt med detta letar man efter ett batteri som har näst intill ett evighetsperspektiv. Det bästa man har nått hitintills är batterier med mineralen vanadin. Brytningen av vanadin är kontroversiell, främst för att den ofta förekommer i uranhaltig alunskiffer. Det är uppenbart att nya vanadinkällor behövs. Men av stor vikt är också återvinning av biprodukter från ståltillverkningsprocessen till vanadin. Det råder ett stort behov av internationellt samarbete, när det gäller mineraltillgång och prospektering, där även utvinning av havsbotten borde ingå.⁸

Not: Vanadin finns i rymden i bland annat meteoriter och NASA letar på både Mars och månen.⁹

⁸<https://www.vanadiumcorp.com/news/industry/a-bus-sized-robot-will-soon-be-mining-the-ocean-floor/>

⁹<https://newatlas.com/vanadium-martian-life/51467/>

Det finns gott om vanadin i Sverige och även en tradition att hantera den närliggande produkten alun. Vanadin förekommer ofta i närheten av alunskiffer och det finns många nedlagda alungruvor och alunbruk i Sverige.

Här ruinerna av alunbruket i Dimbo i Tidaholms kommun. Bruket producerade under 1700-talet som mest 200–300 tunnor alun som exporterades till England via Göteborg. Bruket låg över Lunnabäcken och kvarndrift fortsatte till 1930-talet. Foto: C G Holm.



En utrikespolitik baserad på MAGA

Utgångspunkten för amerikansk utrikespolitik är idag principer baserade på "Make America Great Again" (MAGA). Orsaken är president Trumps övertygelse att politisk globalism fått styra amerikansk politik, vilket medfört en försvagad frihet i världen samt avindustrialisering och utarmning av delar av USAs ekonomi. Hans motstånd mot politisk globalism innebär en kritisk inställning och motstånd mot många policies drivna av globala organisationer såsom FN och WTO. En regional organisation som EU, vilken numera försöker eliminera medlemmarnas nationella suveränitet, ses även den med skepsis. Den nya amerikanska nationalismen styrs av principen att all politik som genomförs i USA, ska tjäna och bestämmas av amerikaner och respektera den amerikanska författningen.

En ny huvudprincip i utrikespolitiken är, att handelspolitik upphöjs till en mycket viktig gren. I arbetet att bevara nationell säkerhet ges USAs ekonomiska makt och inflytande en framträdande plats. En annan ny princip är, att ledande vänskapliga länder inom världens regioner uppmanas att ta ett ökat ansvar för att lösa viktiga regionala problem (se nedan). Generellt utnyttjas också ofta helt oväntade ansatser att nå utrikespolitiska mål istället för konventionella, till exempel militära, medel.

Inga militära konflikter

Trump undviker att bli inblandad i konflikter som skulle kräva större militära insatser. Militära åtgärder under hans presidentperiod har främst varit kraftiga insatser under mycket kort tid. USA vill inte bli inblandat i långvariga krig utan försöker istället avsluta landets pågående militära insatser runtom i världen, samt allmänt dra ned styrkorna utomlands. NATO stärks genom att man påverkar de europeiska länderna att leva upp till överenskommelsen att satsa 2 procent av BNP på försvaret.

Trump förändrar USAs traditionella handelspolitik genom att istället för multilaterala överenskommelser bilateralt förhandla fram handelsavtal, som är ömsesidigt lika och rättvisa. Det innebär ett slut på de mot USA orättvisa tullar och

handelsregler, som godtogs för att stärka Europa och andra regioner efter Andra världskriget. De skälen är idag inte giltiga. Men även senare har djupt ofördelaktiga handelsavtal ingåtts, såsom NAFTA. I valkampanjen 2016 sköt Trump fram omförhandling av NAFTA som ett huvudmål, liksom ett nytt avtal med Kina, som skulle minska det landets enorma handelsöverskott med USA. Dessutom avsåg man hindra Kinas tekniktölder, brott mot handelsregler och övertagandet av amerikansk industri. En mycket förändrad energipolitik med utrikespolitiska konsekvenser planerades också.

Bland andra utrikespolitiska mål märks en strävan att hindra Kinas framväxt som den dominerande världsmakten. I Mellanöstern understryks vänskapen med Israel och försök att äntligen skapa fred i regionen.



dan.ahlmark
@contra.nu

Resultat under 2017–2020

Trump avfärdade tidigt Parisöverenskommelsen om klimatet, eftersom administrationen var skeptisk till hypotesen om en av människan skapad global uppvärmning. Man avvisade också de framförhandlade transnationella handelsavtalen TPP och TTIP, som stridande mot USAs suveränitet och dessutom ogynnsamma. TPP skulle sannolikt medföra fortsatt utflöde av industriell aktivitet från USA. Från försvarspolitisk utgångspunkt skulle det medföra att USA industriellt blev alltmer beroende av sin största utrikespolitiska motståndare Kina. I ett viktigt tal i FN 2018 motsatte Trump sig klart politisk globalism och hyllade modern nationalism. Det brittiska parlamentets beslut om utträde ur EU var uttryck för samma politiska syn.

Under sin första framgångsrika utrikespolitiska besöksrunda träffade Trump i Saudiarabien 54 ledare för muslimska nationer. En huvudkomponent i den nya utrikespolitiken var att ledande regionala

aktörer i arabvärlden – Saudiarabien och Egypten – hade ett särskilt ansvar att lösa sin regions största problem, medan USA skulle stötta dem så långt möjligt är. Hans budskap till Mellanösterns regeringar var att de måste eliminera islamsk radikalism ("drive them out") i sina länder och i regionen. Gulfstaterna ombads att hjälpa till att stoppa Qatars stora stöd till extremister. USA har senare genomfört sin del av åtagandet genom en militär offensiv och praktiskt sett eliminering av Isis geografiska styre och senare av dess ledare. Pakistan har ett stort inflytande i Afghanistan och fick därför uppdraget att hjälpa till att påverka talibanerna. Så skedde inte, vilket bland annat medförde reducering av USAs ekonomiska stöd.

Israel har fått ett stort och kontinuerligt stöd av USA, som även godkänt flyttningen av amerikanska ambassaden till Jerusalem – en åtgärd opponenter hävdade skulle orsaka stor oro och utfrysning av USA i regionen. Istället har Trump kanske haft mer vänskapliga förbindelser med muslimska ledare än någon tidigare president. Och Israels fredsavtal nu med Förenade Arabemiraten och Bahrein kanske blir inledningen till att omskapa landets relationer med sina grannar. Det har medfört nominering av Trump till Nobels fredspris för 2021.

EU hade enligt samma princip huvudansvaret att stävja Irans kärnvapenanssträngningar, men agerade inte kraftfullt. USA sade då upp Iranavtalet och genomförde kraftfulla och kännbara handels-sanktioner. Trump såg Nordkorea som i mycket styrd av Kina och vägrade i motsats till tidigare presidenter att bortse från det. Ett moment i handelsförhandlingarna blev uppenbarligen att om Kina inte dämpade Nordkoreas aggression, skulle man betala ett mycket högt pris genom minskad handel med USA. Nordkoreas hot försvann senare, och Trump kunde även besöka landet och inleda en dialog.

Trump har konsekvent försökt undvika militära åtgärder och driver istället en förhandlingslinje, där man på ett innovativt sätt betonar utvecklingsmässiga och ekonomiska fördelar av fredliga lösningar. Istället för att militärt stanna kvar i Syrien drog Trump i stort sett tillbaka de amerikanska trupperna och kunde



Donald Trump på Republikanernas konvent 2016. Foto: Ali Shaker/Voice of America.

senare åstadkomma en hållbar överenskommelse om eldupphör mellan de stridande parterna. USA har genom medling framgångsrikt stoppat strider i Kashmir mellan Indien och Pakistan; Nord- och Sydkorea började efter Trumps besök för första gången allvarligt förhandla med varandra; fredsavtalet mellan Israel och Förenade Arabemiraten samt Bahrein berördes ovan; ärkefienderna Serbien och Kosova startade ekonomiskt samarbete genom förhandlingar understödda av USA och så vidare.

Militärt har USA undvikit att dras in i krig och har istället dragit ner sina engagemang – förutom i Syrien – i Afghanistan och Irak. Man har stärkt NATO genom att många medlemmar åtagit sig att snart nå målet om höjda försvarsanslag (2 procent av BNP). Tyskland dröjer dock och vill heller inte minska importen av energi från Ryssland. De amerikanska trupperna i landet minskar, och omplaceras delvis till andra östeuropeiska länder eller återvänder hem.

Handelspolitiken

Förenta Staternas handelskammare (i mycket styrd av multinationella företag) har utövat ett mycket stort inflytande på amerikansk handelspolitik de senaste decennierna. Handelskammaren har väsentligen utformat de fördragstexter, som bestämmer politiken. Denna har därför blivit katastrofal för delar av amerikansk industri lokaliserad i hemlandet. I utbyte mot detta inflytande har de multinationella företagen betalat stora och kontinuerliga lobbyingsbidrag till inflytelserika kongresspolitiker. Det gäller ett betydande

antal ledande republikanska och demokratiska politiker.

För att stoppa detta inflytande från de multinationella företagens ombud koplades därför lobbyister och kongresspolitiker nu bort från processen att formulera handelslagar, ett område presidenten har stor makt över. Frihandelsavtalet NAFTA som haft förödande verkningar på amerikansk ekonomi, ersattes efter skickliga förhandlingar som ledde till avtalet USMCA, vilket lägger grunden för många industriernas återkomst till USA.¹ Detta var ett mycket viktigt vallöfte av Trump, och ett huvudskäl till att han 2016 vann de vanligen demokratiskt dominerade staterna Wisconsin, Michigan och Pennsylvania. Kina spelade också stor roll i valet på grund av landets enorma handelsöverskott visavi USA, och Trump utlovade även där en omförhandling. När förhandlingarna med Kina senare bröt samman, tvingade Trump kineserna tillbaka till förhandlingsbordet genom att införa avsevärda tullar. Ett första avtal har ingåtts, och fortsatta förhandlingar om många känsliga frågor återstår.² Hårda förhandlingar om EUs orättvisa högre tullar och indirekta handelshinder väntar nu också.

Trump ändrade helt den amerikanska energipolitiken, vilket gjorde USA till världens största energiproducent. Man kan nu även exportera främst kol och gas. Omsvängningen har eliminerat beroendet av arabländerna och skapat ett utrikespolitiskt maktinstrument för USA.

¹<https://nyadagbladet.se/debatt/usa-och-slutet-pa-gamla-nafta/>

²<https://nyadagbladet.se/kronikor/trump-tar-nya-steg-i-handelspolitiken/>

Kina

Redan under första året lade Trump grunden för kommande förhandlingar med Kina genom att besöka länder i Asien och få igång handelsförhandlingar, som skapade en ömsesidigt rättvis handelspolitik. Avtal har nu ingåtts med bland annat Japan, Sydkorea och andra asiatiska länder, och viktiga förhandlingar drivs med Indien. Förutom att förbättra USAs handelsbalans var troligen ett huvudsyfte att skapa beredskap för en stor handelskonflikt med Kina. Det är helt oklart om Trump verkligen tror att USAs krav på stopp för teknikstöder och olika brott mot överenskomna handelsregler – samt införande av ömsesidigt rättvisa handelsvillkor med mera – överhuvudtaget är acceptabla för diktaturen Kina. Ett annat skäl är att Trump nog inte tror på att de växande politiska motsättningarna till Kina tillåter att det landet tillverkar produkter, som är väsentliga för USA.³

Han kan därför genom det tidiga samarbetet med industrinationer i regionen – också innefattande Taiwan, Vietnam, Thailand med flera – ha berett marken för att handelsmässigt i mycket frigöra sig från Kina och kunna överföra USAs viktiga underleverantörskedjor till länder med goda förbindelser med USA och med ömsesidigt rättvisa handelsavtal. Om handelsförhandlingarnas andra fas med Kina misslyckas kommer höga tullar i USA medföra kraftiga nedskärningar av importen därifrån. Andra länder fortsätter då successivt att överta största delen av den exporten. Fördelen är också att denna förflyttning berövar den kommunistiska diktaturen Kina viktig industri, moderna forskningsresultat, stora investeringar samt allt starkare positioner på många produktområden.

Media har – liksom allmänt i utrikespolitiska frågor – missat kärnpunkten i Trumps skickliga handelsförhandlingar med Kina och förberedelsen för ett eventuellt sammanbrott i dessa. Trump agerar allmänt i utrikespolitiken – och särskilt i handelspolitiken – utifrån en långsiktig strategi, som om han vinner presidentvalet kommer att leda till ett stort bakslag för den politiska globalismen och kraftigt motverka Kinas uppstigande till en dominerande världsmakt. 📧

³<https://nyadagbladet.se/kronikor/ar-kina-ett-hot-mot-vast/>

Rymdkriget, fortsättning från sidan 5

kunna starta på Jorden. Störsändningar är något som började redan under Andra världskriget och skulle betyda att man använde sig av frekvenser som ligger nära dem som används av satelliter.

Satelliter måste ha ständig kontakt med markstationer. Det ger illasinnade hackers goda möjligheter att störa ut en satellit eller åtminstone att sätta den tillfälligt ur funktion.

”Man kan hävda att rymdkriget redan pågår på marken,” säger Ralph Dinsley, VD för företaget Northern Space and Security, som ägnar sig åt satellitspårning. ”I vissa områden av världen pågår störningsverksamhet för GPS-systemet regelbundet.”

Det har gjorts olika resultatlösa försök att komma överens om ett rymdvapenavtal, som skulle innebära att vapen inte får användas i rymden. Avtalet om yttre rymden från 1967 förbjuder stationering av kärnvapen och andra massförstörelsevapen i rymden. Men det finns inget allomfattande vapenförbud.

Det är svårt att spåra vad som finns i rymden. USA sammanställer en ”rymdkatalog” som visar vilka objekt som finns nära Jorden, säger Dinsley. Men det finns bara bristfällig information om vad militära satelliter kan uträtta. Detta på grund av att många satelliter har dubbla civila och militära uppgifter. GPS är till exempel i huvudsak en militär tillämpning som bara råkar också kunna användas för civila tillämpningar och som en tidssignal för bankernas transaktionssystem.

”Ett satellitsystem som enbart skapats för illasinnad användning borde förbjudas,” säger Newman. ”Där internationell lag har svårt med tillämpningen är när kommunikationsprotokoll kan användas både för stridsuppgifter och civila uppgifter.”

Med hot om både cyberangrepp och fysiska angrepp på satelliterna måste intressenterna upgradera förberedelserna för att försvara satelliterna. Brittiska försvarsdepartementet använde förra året 1,5 miljoner pund för att förbereda den ”ökade militariseringen i rymden under de kommande femton åren.”

Bland försvarsåtgärderna finns en infraröd kamera utvecklade av MDA Space and Robotics avsedd att varna satelliter för annalkande faror. Oxford Space Systems utvecklar system som ska förvirra anfallaren genom att ändra en satellits signatur

och Harwell Associates Ltd arbetar med teknik för att övervaka objekt i ”närheten av strategiska tillgångar” 36000 kilometer över jordytan.

Ett annat företag som heter Veoware använder gyroskop för att styra satelliternas rörelser och rotation för att kunna styra bort dem från faran.

I somras sa Storbritanniens försvarsminister Ben Wallace att Storbritannien måste upgradera sitt rymdförsvar för att möta det hot som kommer från Kina och Ryssland.

”Världen som jag känner den från då jag var soldat i slutet av Kalla kriget har förändrats till oigenkännlighet”, sa han. ”Utvecklingen går allt snabbare och rymdtekniken måste utvecklas i takt med detta. Våra fiender är beredda att fortsätta djupare och högre upp.”

Under många år har Storbritanniens rymdförsvar vilat på USAs ledarskap, men det kommer kanske inte att hålla i längden. Vad gäller den ryska projektilen så är det som är känt endast bekant på grund av att USA har berättat.

”Jag tror inte att folk inser hur mycket vi gör där uppe och hur mycket vi vet om vad som händer,” säger försvarsministern. ”Jag anser dock att vi med viss säkerhet kan säga att en rysk satellit har skjutit iväg ett höghastighetsföremål i något som sannolikt var ett satellitkrigstest.”

Bristen på oberoende bekräftelser må vara allvarlig, i somras vann brittiska regeringen i en omstridd anbudsgivning rätten att för 500 miljoner dollar förvärva 45 procent i det kollapsade satellitföretaget OneWeb, något som ger landet ett snabbspår i utvecklingen av nästa generations satellitteknologi. Det indiska företaget Bharti Global förvärvar 55 procent av OneWeb.

Anbudsgivningen innebär att brittiska regeringen ligger i frontlinjen när det gäller att skapa ett alternativ till det åldrande GPS-systemet, ett system som styr så många viktiga system på jorden, samtidigt som man släpper loss bredbandskopplingar till hundratals satelliter.

Men med de nya möjligheterna kommer också nya risker och nya hot i rymden. 📧

Copyright Hasan Chowdhury/The Daily Telegraph/The Interview People. Översättning C G Holm.

Spioneri, fortsättning från sidan 17

jetunionens främsta informationskälla i Sverige och som sådan tveklöst viktigare än journalisten och författaren Jan Guillou, som erkänt att han 1967–72 samarbetade med KGB.

Pierre Schori var i likhet med Sverker Åström bland annat kabinettssekreterare vid UD och FN-ambassadör, samt under en period även riksdagsledamot. Schori ingick tillsammans med Sten Andersson och Anders Thunborg i den grupp socialdemokrater som under 1960- och 1970-talen enligt Olof Frånstedt i första delen av boken *Spionjägaren* (2013) hade regelbundna kontakter med KGBs högste befattningshavare på sovjetambassaden i Stockholm.

Det är symptomatiskt för Schoris utrikespolitiska inställning att han vid ett möte med Socialistinternationalen den 13 december 1980 uttalade sitt stöd för den sovjetiske diktatorn Leonid Brezjnevs planer – som aldrig blev av – att (med stöd av Brezjnevdoktrinen), internera militärt i Polen för att slå ner fackföreningsrörelsen Solidaritets uppror mot den sovjetiska övermakten.⁸

Kina, Iran och Ryssland

Den internationella spionageverksamheten förändras fortlöpande i takt med världshändelserna, och i dag är det ställt utom tvivel att det är från det kommunistiska Kina, det islamistiska Iran och det putinska Ryssland som de främsta hoten mot friheten och demokratin i väst kommer.

Wilhelm Agrell sammanfattar i sin bok *Det dunkla pusslet* spioneriets metamorfos på följande sätt (sidan 369):

”Underrättelseverksamhetens utveckling kan liknas vid en person som springer uppför en nedåtgående rulltrappa och springer allt snabbare bara för att märka att också rulltrappan ökar farten. Genom historien har underrättelsetjänster uppfunnit och utnyttjat alla upptänkliga metoder för att komma åt eftertraktad information eller manipulera personer, institutioner och stater. Men varje framgång har visat sig vara av tillfällig art, en begränsad tid och åtkomst, inblick eller kontroll.” 📧

⁸<https://tommyhansson.wordpress.com/2018/09/07/sovjetlakejen-schori-stodde-sovjetisk-intervention-i-polen/>

Kollektiv galenskap

I förra numret av *Contra* recenserade jag en bok av Ivar Arpi och Anna Karin Wyndhamn med titeln *Genusdoktrinen*. Det har nu kommit en ny bok med ett bredare perspektiv. Douglas Murray har skrivit boken *Kollektiv galenskap*, som vid sidan av genus även behandlar etnicitet och identitet. Murray är brittisk journalist som regelbundet medverkar i välrenommerade tidningar som *Sunday Times* och *Wall Street Journal*. Han gör upp med den politiska korrektheten, som i Storbritannien gått minst lika långt som i Sverige.

Låt oss börja med genusfrågan. Amerikanska psykologförbundet ger sina medlemmar råd om hur pojkar och män ska tränas på att släppa den skadliga "maskuliniteten". Och en programmerare på Google, James Damore, får sparken för att ha framfört tanken att vissa jobb (som hans eget) är av en karaktär som lockar fler män än kvinnor.

Ett utförligt kapitel behandlar homosexualitet, där Murray konstaterar att kvinnliga och manliga homosexuella idag inte har mycket gemensamt och att bägge grupperna mer eller mindre ser ner på "B", "T" och "Q" i HBTQ, som framförallt blivit en bokstavskombination för att driva politiska krav. De olika bokstäverna har lite med varandra att göra. De minimala "B", "T" och "Q" hakar dock gärna på de något större "H" för att till synes få större "tyngd" i politiska sammanhang. Det handlar fortfarande dock bara om högst ett par procent av befolkningen. Märkligt är att "HBTQ" ofta kopplas till vänstern. Den traditionella vänstern har decennier av kritik mot HBTQ bakom sig och organisationer som Black Panthers eller länder som Kuba, Kina och Vietnam ser ner på homosexuella. När affärsmannen, miljardären och republikanen Peter Thiel trädde fram på Republikanernas konvent 2016 och uttalade sitt stöd för Donald Trump jublade salen, medan ledande tidskrifter bland homosexuella fördömde Thiel och inte ville räkna honom som homosexuell på riktigt längre efter-

som han stödde Donald Trump.

Murrays kapitel om feminismen tar upp det märkliga förhållandet att feminister ofta vill bortse från att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Det finns, enligt Steven Pinker, inte mycket som talar för att pojkar och flickor föds identiskt lika, frånsett könsorganen, och att alla skillnader istället beror på hur samhället och familjen behandlar dem. Murray kallar detta för politiskt bedrägeri och menar att det blir allvarligt om samhället organiseras efter bedrägeriet istället för efter vetenskaplig verklighet. Murray pekar särskilt på den osunda kulturen i Hollywood där framförallt kvinnor tillåtits ta sig vilka friheter som helst gentemot män, samtidigt som motsatsen fördömts med eftertryck under de senaste åren i samband med Me Too. Murray anknyter till reklamvärldens anspelningar på sex och att det uppenbarligen fungerar. Det handlar om ett feltänkande: Kvinnor framställs å ena sidan som att de är exakt som män, för att sedan framställas som att de är bättre än män. Situationen mellan män och kvinnor i näringslivet har i USA länge varit ansträngd. Och inte har det blivit bättre genom Me Too. Nyhetsbyrån *Bloomberg* presenterade i december 2018 en studie om att män på högre nivåer i näringslivet inte ville äta middag med kvinnliga kollegor. Att de inte ville sitta bredvid dem på flyget och att de ville bo på ett annat våningsplan om de övernattade på samma hotell vid en tjänsteresa.

En hel del uppmärksamhet har getts Murrays undersökning av hur olika företag i Silicon Valley försöker styra kunderna. Om man slår upp "European Art" på Google är den första tavlan som dyker upp en målning av Diego Velázquez som föreställer hans mörke assistent. Av de första bilderna som dyker upp under "europeisk konst" är ett osannolikt högt antal av motiven mörka, trots att det under 1600- och 1700-talen knappast fanns några mörka människor alls i Europa. Om man söker på "svarta män" är det

nästan bara svarta män som dyker upp. Söker man däremot på "vita män" är var femte eller så mörk! Gör man sökningen på en neutral sökmotor som duckduckgo.com blir resultatet ett helt annat och mer realistiskt. Murray skriver, efter att ha berättat att resultatet blir bättre om man googlar på turkiska (men ingen större skillnad om man gör det på franska): "I allmänhet är det så att man får mer av det man bitt om, ju längre bort man kommer från europeiska språk."

I kapitlet om etnicitet noteras att universitetsvärlden började med särskilda kurser i "black studies", men att det nu inte är ovanligt med "vithetsstudier", vilka mest skapar problem kring vita och "vithet". Martin Luther King talade i sitt berömda tal "jag har en dröm" från 1965 om att han drömde om ett färgblint Amerika, där hans barn bedömdes efter sina moraliska egenskaper, inte efter deras hudfärg. Nu tycks utvecklingen ha lämnat Martin Luther King långt bakom sig. Etnicitet handlar mycket om att bedöma hudfärger. Murray ger flera exempel på hur särskilt illa det är på amerikanska högre lärosäten, där både lärare och studenter trakasseras om de vågar framföra krav på ett "färgblint" universitet. Nej, enligt många som kallar sig progressiva är etnicitet en avgörande faktor och rasismen något som blir allt vanligare i skolorna. I Hollywood sker liknande saker. Mycket trycksvärta ägnades åt att svensken Joel Kinnaman fick en roll i en Netflix-serie. Bland annat *Time magazine* menade att det skulle ha varit en svart skådespelare i rollen (som var en sciencefiction-serie som utspelades hundratals år in i framtiden).

Etnicitet kan också återspeglas i form av så kallad appropriering. I Portland i Oregon blev det nästan kravaller när ett vitt par sålde burritos i sin matbil. Burritos skulle bara få säljas av mexikaner. Ägarna trakasserades och tvangs avsluta sina konton på sociala medier och till slut lägga ner verksamheten. Tänk vad matkulturen skulle bli fattig i Sverige om samma dårskap härskade här. Det finns till exempel efter 1980 knappt några italienska pizzabagare, utan bara turkar, serber och märk väl, svenskar. De har approprierat den italienska matkulturen (som kanske inte ens är italiensk utan snarare napoletansk; i norra Italien är pizzerior ingen vanlig företeelse).

Murrays sista huvudavsnitt handlar om

transsexualism och den inledande anmärkningen han gör är att fråga sig om det är något som verkligen finns. Det är visserligen en mycket liten andel (en tredjedels promille) som föds med oklara könsorgan, vilket läkarvetenskapen försöker ordna efter bästa förmåga, sedan stora ansträngningar ägnats åt att fastställa vilket kön vederbörande egentligen har. Det är personer som på senare tid börjat dyka upp som "T" i den nya förkortningen HB-TQI. Men eftersom de sorgliga I-fallen är så få ägnas istället mest uppmärksamhet åt T-fallen, där det handlar om personer som själva verkar göra ett val, inte sällan påverkade av omgivningen. Folk anser sig vara födda i fel kropp, vilket i de allra flesta fallen (80 procent) går över av sig självt i samband med puberteten. Men nu försöker man på konstlad väg åtgärda saken redan innan puberteten genom behandling med hormoner och i värsta fall kirurgiska ingrepp. I Sverige driver HBTQI-aktivister att korrigerande åtgärder ska sättas in tidigt, redan innan nu-



varande gräns, som ligger vid myndighetsåldern, 18 år.

I norra England satte Kallie-Jay Keen-Minshull upp en ordboksdefinition på en anslagstavla. "Kvinna, kvinnor, substantiv, fullvuxen person av kvinnokön". Keen-Minshull hade betalat 700 pund för att hyra anslagstav-

lan för att hon var orolig för att ordet "kvinna" höll på "att approprieras och snart kunde betyda vad som helst". Det lämnades snart in en polisanmälan om att anslagstavlan fick transpersoner att känna sig "otrygga". Det var bara början på en utveckling där kvinnor som ville sätta upp gränser för

kvinnligheten började frysas ut och anklagas för att vara "transfoba". Radikalfeminister har protesterat mot att transaktivister fått allt större utrymme på "pride-parader". Homo, bi och queer är visserligen oklara begrepp, men begreppet trans är fortfarande nästan ett mysterium och det som leder till de mest extrema konsekvenserna".

"Och i idrottsvärlden klagar riktiga kvinnor på att prispallen allt oftare tas i beslag av transkvinnor, som har haft hormoner som hjälp för att vinna" (i andra sammanhang kan hormoner vara lika med doping och leda till diskvalificering).

Tänk om människor inte är förtryckta skriver Murray. Offret har inte alltid rätt, är inte alltid trevlig, förtjänar inget beröm och är kanske inte ens ett offer. "En homosexuell, mörk eller transsexuell person kan vara lika ohederlig, lögnaktig och oförsämd som vem som helst". C G Holm

Douglas Murray: Kollektiv galenskap. Genus, etnicitet och identitet. Karneval förlag.

CONTRA

5 1995...

Contra berättade om hur olika manipulationer tillgripits för att se till att popbandet Ultima Thule inte hamnade på olika topplistor och när så ändå skedde kunde *Dagens Nyheter* publicera en topplista där fjärdeplatsen "råkat" trilla bort. Vid ett tillfälle låg tre av Ultima Thules skivor på skivbutikernas lista över de 20 mest sålda skivorna. Men på topplistor som kontrollerades av så kallad public service såg det annorlunda ut. I vissa skolor förbjöds eleverna att spela Ultima Thule även på fritiden. Det hände till och med att privatägda kassetter konfiskerades av nitiska rektorer som därmed bröt mot grundlagen. Skivhandeln utsattes också

för hot och en del skivhandlare valde att inte sälja Ultima Thule, trots att de hade många dubiösa alster i sina sortiment.

Journalisten och kommunisten John Reed var en av dem som grundlade omvärldens positiva syn på de ryska bolsjevikerna och i Contra presenterades mannen som skrev boken *Tio dagar som skakade världen*.

Fredspristagarinnan (1991) Aung San Suu Kyi hade släppts fri, men fortfarande häskade militärjuntan i Rangoon. Den socialistiska militärdiktaturen under Ne Win kontrollerade fortfarande landet. Med tiden skulle Aung San Suu Kyi få större inflytande, utan att för den

sakens skull accepteras som den hjältninna hon var när det gällde att stoppa diktaturen.

De nationalsocialistiska och kommunistiska ideologiernas tvillingkaraktär behandlades i en artikel under rubriken "den rödbruna röran". Bland annat citerades Joseph Goebbels när han uttalade att partiets kamp mot bolsjevismen inte var en kamp mot utan en kamp för socialismen, en kamp som inspirerats av den djupa övertygelsen att den sanna socialismen bara kan förverkligas om den vulgäraste och mest komprometterade ättlingen av socialismen först elimineras.

...för tjugofem år sedan